

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
ỦY BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ VÀ THIẾU NHI

*Trái
tim
son
trẻ*

B
E
Y
O
U
N
G
A
T
H
E
A
R
T

BẢN TIN ONLINE
THÁNG 03/2020

Trong số này

- Thư gửi độc giả 🇻🇳 🇬🇧
 - Chủ đề học hỏi tháng 3
 - Sự kiện mục vụ trẻ nổi bật 2019 🇻🇳 🇬🇧
 - Love your youthfulness 🇬🇧 🇻🇳
 - Tin tức: Hoạt động mục vụ trẻ đó đây
 - Người trẻ và xuân Canh Tý
 - Người trẻ trải nghiệm
 - Góc nhìn: Tin giả mùa Corona
 - Chia sẻ: Những vị thánh có năng lực đặc biệt - Kỳ 1
 - Điểm sách: Tweets với Chúa 🇻🇳 🇬🇧
- Thư mời cộng tác

Hình ảnh của tháng



*Thế giới quay cuồng
trong đại dịch Coronavirus
Nguồn: Agence France-Presse (AFP)*

Lời ngỏ

Quý độc giả thân mến,

Trong *Christus Vivit*, Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn chứng minh rằng Thiên Chúa nhìn người trẻ theo cách khác với nhiều người. Đức Giáo Hoàng cũng nói về tuổi trẻ của Chúa Giêsu, nét trẻ trung của Hội Thánh, các vị Thánh trẻ và khuyến khích tất cả chúng ta hãy trẻ trung. Trẻ trung là có khả năng yêu thương, nhiệt tình dấn thân và sẵn sàng “ra đi”. Già đi là trì trệ, là gắn liền với những thứ đã qua đi, là vì buồn sầu, thù hận, lo sợ, nghi ngờ (CV 02).



Đức Thánh Cha và người trẻ

Một trái tim tươi trẻ là điều chúng ta có thể tìm được khi đến với nhau trong các sinh hoạt mục vụ giới trẻ. Qua việc đón nhận nhau, người trẻ không còn cô đơn và vượt qua được nỗi sầu. Khi cùng nhau phục vụ, người trẻ sẽ mở rộng con tim, biết sống quảng đại, yêu thương và tha thứ.

Đó cũng là hướng phát triển toàn diện cho người trẻ mà Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi mọi người khi đồng hành với người trẻ.

Nguyện Chúa Thánh Thần canh tân mục vụ giới trẻ mọi nơi.

Ngày 06 tháng 02 năm 2020

Lm Gioan Lê Quang Việt

Thư ký UBMV Giới trẻ & Thiếu Nhi

Forewords

Dear readers!

In *Christus Vivit*, papa Francis wants to demonstrate that God looks the youth by a view different from all of us. Youthhood of Jesus, youthfulness of Church, and young saints are mentioned as an encouragement for us the young people. Being young means being capable of loving, being fervor for dedication, and being ready to “go on the way”. Don't be old because it makes you slow, embracing the passing, getting sorrow, hateful, and doubtful all time (CV 02)

A youthful heart is exactly what we will discover in gathering through youth ministry activities. By friending with each other, the young will overcome lonely feelings and sorrows. By serving hands in hands, we - the young - will open our heart for a generous life in loving and forgiving manner.

It is also the direction of developing the young in entire that Catholic Bishops' Conference of Vietnam has called us in for a shared journey.

May Holy Spirit renew our youth ministry everywhere

Jun. 02nd 2020

Fr. John Le Quang Viet

Secretary of Youth and Children Ministry



Fr.
John
Le
Quang
Viet

Đức Giê-su Ki-tô

Đường thập giá

Mỗi tháng một hình ảnh -
tức hiệu Đức Giê-su Ki-tô

+Pet. Nguyễn Văn Viên

Các bạn trẻ thân mến,

Chủ đề suy niệm của tháng Hai vừa qua là 'Đức Giê-su Ki-tô - Đường xuống với con người'. Trong đó, chúng ta đã cùng nhau chiêm ngắm hành trình đi xuống của Đức Giê-su Ki-tô: Xuống thế làm người, xuống Ai Cập, xuống thung lũng Giê-ri-khô, xuống với những người tội lỗi và đau khổ, đặc biệt, xuống thung lũng sự chết. Tháng Ba này, trong Mùa Chay Thánh, chúng ta suy niệm chủ đề 'Đức Giê-su Ki-tô - Đường Thập Giá'.

Mời đọc giả đọc bài suy niệm tại trang

59



Sự kiện

Mục vụ Trẻ

nổi bật

2019

Big Youth Ministry events

Ban Biên tập tổng hợp

Selected by the Editorial

2019 là năm có nhiều hoạt động nổi bật liên quan đến giới trẻ Công giáo. Trong bản tin tháng này, thân mời quý độc giả cùng chúng tôi điểm lại một số sự kiện tiêu biểu, để cảm nhận được sức trẻ, tinh thần năng động, tươi vui của những trái tim son trẻ.

Youth ministry in 2019 was marked with significant events. In this edition, join us to review some of them and feel the youth energy, dynamic atmosphere, and joy of the young hearts.

Đại hội Giới trẻ Thế giới 2019

WORLD YOUTH DAY 2019



Đây là kỳ ĐHGTT Thế giới (WYD) thứ 34 quy tụ hàng trăm ngàn bạn trẻ năm châu tại Panama, 1/2019
The 34th WYD gathered hundreds thousand young people around the world in Panama, Jan. 2019



Đức Thánh Cha xuất hiện lôi cuốn đám đông các bạn trẻ

The mass of young people getting mad on presence of Pope

Đại hội Giới trẻ Thế giới 2019

WORLD YOUTH DAY 2019



WYD do Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập 1984 tại Rome. Bồ Đào Nha sẽ là nước chủ nhà cho kỳ tiếp theo.

WYD was found by saint pope John Paul II for the 1st time in Rome, 1984. Portugal will be the host for the next time.



Đoàn Việt Nam tham dự đại hội với trưởng đoàn là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên
Vietnam candidates under direction of Most Ven. Pet. Nguyen Van Vien

Ban hành Tông huấn Christus Vivit CHRISTUS VIVIT EXHORTATION

Sau Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ cuối 2018, ngày 25/3/2019 ĐTC Phanxicô ban hành Tông huấn Christus Vivit (Đức Kitô sống) đặc biệt dành riêng cho giới trẻ hoàn cầu khuyến khích người trẻ dấn thân vào đời sống Giáo hội.

After the Synod, late 2018, pope Francis released exhortation of Christis Vivit (Christ is alive) on Mar. 25th to urge all the young people engaging into Church life.

Bản dịch
của
UBMV
Giới
Trẻ
&
Thiếu
Nhi



Philippine - Hội nghị Tân Phúc âm hoá LẦN VI

6th Philippine Conference on New Evangelization

Đây là kỳ hội nghị thứ VI của Giáo hội Philippine diễn ra vào tháng 07/2019, tại trường đại học Santo Tomas (Manila, Philippine), với chủ đề “Người trẻ bước đi với Đức Giêsu”. Việt Nam có đoàn tham dự kỳ đại hội lần này dưới sự dẫn dắt của cha Gioan Lê Quang Việt.

This 6th Conference was taken place in mid Jul. 2019 in s. University of Santo Tomas (Manila, Philippine) with subject “Filipino Youth walking with Jesus”. Vietnam also sent a group of young people to attend the conference under direction of Fr. John Le Quang Viet.



The Roman Catholic Archdiocese of Manila
OFFICE OF COMMUNICATIONS



The Roman Catholic Archdiocese of Manila
OFFICE OF COMMUNICATIONS

Myanmar - Youth Gathering of SEA 1

Gặp gỡ giới trẻ khu vực Đông Nam Á 1

“Love your youthfulness” là chủ đề của lần gặp gỡ kỳ này, từ 29/11-3/12/2019, với sự tham gia của đoàn Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, và chủ nhà Myanmar. Xuyên suốt chương trình các bạn trẻ đã có thời gian chia sẻ với nhau đức tin và kinh nghiệm mục vụ trẻ đất nước mình.

Myanmar is the host for this SEA One Youth Gathering with theme “Love Your Youthfulness” with attendance of young people from Vietnam, Thailand, Cambodia. Through 5 day of program, Nov. 29th - Dec. 3rd 2019, all had chance to share faith and youth ministry experiences.



Đoàn Việt Nam do cha Gioan Lê Quang Việt dẫn đầu
Vietnam group under direction of Fr. John Le Quang Viet



Các bạn trẻ giao lưu với quý thầy Đại chủng viện
thánh Giuse (GP. Yangon)
Candidates visiting major seminary of St. Joseph (Yangon)

Myanmar - Youth Gathering of SEA 1

Gặp gỡ Giới trẻ khu vực Đông Nam Á 1



Các bạn trẻ tham dự thánh lễ tại nhà thờ thánh Giuse (Bago)
Candidates attending a mass in church St. Joseph (Bago city)



Đoàn Việt Nam thăm trung tâm trẻ
của các linh mục dòng Don Bosco (Mandalay)
Vietnam group visiting Children Center of Don Bosco (Mandalay)



Tiệc chia tay do các bạn trẻ Myanmar tổ chức
Farewell party arranged by the host Myanmar

HĐGMVN - 3 năm dành cho Mục vụ Giới trẻ

Vietnam Bishops drawing a 3-years youth ministry plan

Hội Đồng Giám Mục (HĐGM) Việt Nam đã họp Đại hội lần thứ XIV từ 30/9 - 04/10/2019, tại Trung tâm Mục vụ GP Hải Phòng, với sự tham dự của các Giám mục từ 27 Giáo phận. Trong dịp này, HĐGM đã công bố Thư Chung định hướng mục vụ trong ba năm tới (2020-2022) với trọng tâm là Mục vụ Giới trẻ.

27 dioceses of Catholic Bishops' Conference of Vietnam met in a the IV congress, Sep. 30th - Oct. 04th 2019, in Hai Phong. After the congress, a General Letter was released to guide the pastoral plan for the next three year, 2020-2022, which focuses on Youth Ministry.



Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng
Pastoral Center of Hai Phong Diocese



Logo
Năm Mục vụ
Giới trẻ
Logo
of
Year of
Youth Ministry

Đại hội Giới trẻ mùa Chay TGPSài Gòn 2019

Saigon Archdiocese Lent Youth Day 2019

Đại hội Giới trẻ mùa Chay là sự kiện thường niên của TGP. Sài Gòn với nhiều hoạt động như workshops, văn nghệ, cầu Thánh Thể.

Lent Youth Day of Saigon Diocese is an annual event with various activities such as workshops, singing and dancing, and Eucharistic adoration.



Đọc kinh Kính Mừng tôn vinh Mẹ cho từng phần của chủ đề Đại hội
Praying Hail Mary as a beginning activity for each episode of the event



Linh mục đoàn cử hành thánh lễ trong đại hội
Priests to celebrate the mass during the event

Đại hội Giới trẻ mùa Chay TGPSài Gòn 2019

Saigon Archdiocese Lent Youth Day 2019

“Cùng Mẹ Tin - Vâng” là chủ đề chương trình năm nay, diễn ra Trung tâm mục vụ của Giáo phận vào tháng 4/2019, quy tụ hơn 5000 bạn trẻ đang học tập và làm việc tại TP.HCM. Chương trình mời gọi các bạn chiêm ngưỡng mẫu gương vâng phục của mẹ Maria. Đặc biệt chương trình còn có sự tham gia của cha Michel, tác giả cuốn sách Tweets với Chúa.

“Say Yes as Mary” was the theme of this year event, taken place late April 2019 at the Pastoral Center, gathering about 5000 young people around Hochiminh city. The event called the attendants looking toward the obeying sample of Holy Mary and marked with presence of Fr. Michel, author of the book Tweeting with God.



Các bạn trẻ quy tụ trong chương trình văn nghệ
Young people gathering for the performance during the event



Tiết mục bế mạc chương trình,
với hình tượng Đức Mẹ được tôn vinh
The ending performance with Holy Mary raised

Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội 2019

Hanoi Archdiocese Youth Day 2019

Ngày 19-20/11/2019, GP. Bùi Chu đã đăng cai tổ chức Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVII, tại Tiểu Vương cung Thánh đường Phú Nhai, GP. Bùi Chu. Chương trình đã quy tụ khoảng 20,000 bạn trẻ tham dự. Với chủ đề: “Hãy về với thân nhân”, đại hội là dịp để các bạn trẻ Công giáo Việt Nam tìm về nơi hạt giống Tin Mừng đầu tiên được gieo trên dải đất chữ S thân yêu.

From Nov. 19th-20th 2019, Bui Chu diocese, as the host, took place the 17th Hanoi Archdiocese Youth Day at Basilica of Immaculate Conception, Phu Nhai with more than 20.000 young people attended. By the theme “Return home”, the event provoked young people looking back to the place where Gospel seeds was planted first.



Suy tôn Thánh giá trong phần khai mạc chương trình
Cross Adoration as a beginning activity of the event



Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu, Giám mục GP Bùi Chu,
đọc diễn văn chào mừng.
*Ven. Thomas Aquinas Vu Dinh Hieu, Bishop of Bui Chu
reading the address*

Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội 2019

Hanoi Archdiocese Youth Day 2019

Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi thông điệp đến giới trẻ Việt Nam với lời nhắn: ‘Hãy về nhà’ nghĩa là một hành trình thúc đẩy các con trở về với cội nguồn, đào sâu di sản văn hóa và truyền thống của các con. Những di sản ấy là kho tàng quý giá. Đừng bao giờ để mất những kho tàng ấy.

Also in this event, Pope Francis sent a general message to Vietnam young people with words: “Return home’ means a journey back to the root, digging into your heritage of culture and history. Such heritage is very precious which you never lose.”



Nhảy cử điệu khai mạc chương trình
Young people performing dance to begin the event



Các bạn trẻ đến từ nhiều giáo phận khác nhau
 quy tụ trong chương trình
Young people from many Vietnam northern dioceses gathering during the program

Love Your Youthfulness

Tuổi trẻ dẫu yêu

Many a time, we are negligence of the blessings which God has bestowed upon each and every one of us. Let me bring your attention how rich is your Youthfulness by a comparison between the feelings of a teenager and a senior one. A pensioner said:

Nhiều lần, chúng ta đã làm ngơ trước hồng ân Chúa ban cho mỗi người. Cùng lắng nghe những lời tâm sự sau đây của một người đã về hưu để có một cái nhìn về tương quan giữa tuổi trẻ và tuổi già:

When I was young I was worried about my pimples.

When I am old, I am worried about my wrinkles.

Tuổi thanh xuân tôi lo mụn trứng cá;

khi về già tôi ngại những nếp nhăn

When I was young I was waiting to hold her hand.

When I am old I am waiting for someone to hold my hand.

Tuổi thanh xuân muốn nắm đôi tay em;

khi về già bàn tay tôi ai nắm

When I was young I was longing to be alone.

When I am old, I am worried why I am alone.

Tuổi thanh xuân thích ung dung tự tại;

khi về già khắc khoải lúc cô đơn

When I was young I hated when I was advised.

When I am old there is no one around me to advise.

Tuổi thanh xuân sao ghét những lời khuyên;

khi về già ai ở bên khuyên nhủ

When I was young I admired beautiful things around me.

When I am old I see beauty in things around me.

Tuổi thanh xuân tôi mê sự hào nhoáng;

khi về già tôi chuộng nét nội tâm

When I was young I felt I was eternal.

When I am old I come to know man is mortal.

Tuổi thanh xuân ngỡ rằng mình bất tử;

khi về già cái chết đã ở bên

When I was young I found it difficult to wake up from sleep.

When I am old I am finding it difficult to catch a sound sleep.

Tuổi thanh xuân giấc ngủ sao khó cưỡng;

khi về già không một phút ngủ say

When I was young I wanted to be a heart-throb.

When I am old I am worried of stopping my heart-beat.

Tuổi thanh xuân con tim thường rạo rức;

khi về già nhịp đập đã tàn hơi

I hope, these few lines highlight more than enough to realize your youthfulness.

Tôi mong rằng những dòng ngắn ngủi bên trên phần nào giúp bạn nhận ra sức trẻ của mình.

From the Opening Address of SEA 1 Youth Gathering by
Fr. Pet. Sein hlaing Oo's, Secretary - Myanmar Bishops' Conference
Trích Diễn văn chào mừng khai mạc ĐHGT vùng Đông Nam Á 1 – SEA1
Linh mục Phero Sein Hlaing Oo
Thư ký điều hành - Hội đồng Giám mục Myanmar (CBCM)

From Zambia

Therese.LÁ lược dịch từ Vatican News

Giới trẻ Giáo phận Livingstone

học hỏi “Christus Vivit”

Giới trẻ Giáo phận Livingstone (Zambia) đã tổ chức 5 ngày trại trước lễ Giáng sinh để tìm hiểu và suy ngẫm về tông huấn “Christus Vivit”. Đây là hoạt động góp phần củng cố đức tin Công giáo trong lòng người trẻ.



Các bạn trẻ trong tham gia chương trình

Chương trình có chủ đề “Ngài bước đi cùng họ” – Lc 24,15) được tổ chức tại trường Trung học Sioma, thu hút hơn 200 bạn trẻ từ nhiều giáo xứ. Hoạt động mỗi ngày bắt đầu bằng một bài tập thể dục lúc 5 giờ sáng, sau đó là các trò chơi, các môn thể thao, nhảy múa, giao lưu và Thánh lễ. Tất cả đều được tổ chức bởi chính người trẻ.

Ngoài ra, các bạn trẻ cũng được tham dự các buổi thảo luận, cùng các diễn giả chia sẻ về nhận thức và vai trò của người trẻ đối với Giáo hội.

Một số bạn trẻ chia sẻ rằng những thông điệp trong tông huấn đã đánh động họ, đặc biệt, khi Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Chúa Kitô suối nguồn tươi trẻ, muốn trao cho chúng ta những trái tim trẻ mãi”. Nhiều bạn trẻ được tiếp sức nhờ các chủ đề của Christus Vivit: Sự tôn trọng người trẻ, thông điệp đừng bao giờ hối tiếc khi dành thời gian của tuổi trẻ để trở nên tốt đẹp, mở lòng ra với Thiên Chúa và sống khác biệt.

Cộng hòa Zambia là một quốc gia vùng nam Châu Phi, phía tây của Angola, với dân số hơn 13 triệu dân. Các tôn giáo gồm có: Tin Lành - 75,3%; Công Giáo - 20,2%; Hồi giáo 0,5%; đạo thờ vật linh 2,5%; không theo tôn giáo nào - 1,8%. Giáo Hội Công giáo chủ yếu phát triển tại mạn Tây Zambia.

*Thác Victoria
thống cảnh của Zambia*

Chuyến hành hương của người trẻ



Hơn 200 bạn trẻ đã tham dự chuyến hành hương với chủ đề “Giới trẻ rao giảng Tin Mừng”, diễn ra tại huyện Prey Kabbas (tỉnh Takeo, miền nam Campuchia).

Chương trình kéo dài từ ngày 07 – 09/02/2020. Các bạn trẻ đã đi bộ hơn 20km trong suốt chuyến hành hương cùng các linh mục hoặc tu sĩ đồng hành. Ngoài ra, đây cũng là dịp để các bạn được sinh hoạt nhóm, học hỏi và chia sẻ Kinh Thánh.





Campuchia hiện tại có khoảng 20,000 người Công giáo, chỉ chiếm 0,15% tổng dân số. Chưa có giáo phận chính thức, chỉ có ba lãnh thổ giáo luật bao gồm một Hạt Đại diện Tông Tòa và hai Phủ doãn Tông Tòa.

- + Hạt Đại diện Tông Tòa Phnôm Pênh
 - + Hạt Phủ doãn Tông Tòa của Bătdâmbâng
 - + Hạt Phủ doãn Tông Tòa Kompong Cham
- (Theo Wikipedia)

Therese.LÁ tổng hợp từ catholicnewsagency.com

Thông báo không tổ chức

Đại hội Giới trẻ Công giáo Châu Á

Đại diện Giáo hội Công giáo Ấn Độ đã thông báo sẽ không tổ chức Đại hội Giới trẻ Công giáo vùng Châu Á (lần thứ 8) như dự định (năm 2020).

“Đất nước của chúng ta đã được trao nhiệm vụ tổ chức Đại hội Giới trẻ Châu Á. Sau khi tham vấn với giới chức cấp trên, chúng tôi đã quyết định rằng tốt hơn là nên hủy sự kiện này, vì hoàn cảnh hiện tại không cho phép chúng tôi tổ chức”, Đức Cha Nazarene Soosai, Giám mục GP. Kottar, Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ - trực thuộc HĐGM Ấn Độ đã chia sẻ với UCANEWS vào ngày 06/01 vừa qua.

Linh mục Chetan Machado, Thành viên Hội đồng Giới trẻ - trực thuộc HĐGM Ấn Độ cũng cho biết: “Có nhiều lý do vì sao sự kiện này không được tổ chức. Lý do chủ yếu là việc đảm bảo visa cho các nước láng giềng, tình hình hiện tại không cho phép chúng tôi tổ chức chương trình này”.

Ngày Giới trẻ Châu Á (Asian Youth Day - AYD) là dịp gặp gỡ của các bạn trẻ Công giáo Châu Á. Sự kiện này được tổ chức 3 năm/lần. AYD đã từng được đăng cai ở Ấn Độ vào năm 2003.

Trang bên là một số hình ảnh của giới trẻ Việt Nam cùng các bạn trẻ Châu Á trong lần tham dự AYD7, được tổ chức tại Indonesia năm 2017.





Xe bus chở hành khách từ tàu Diamond Princess bị cách ly rời cảng tại Yokohama, gần Tokyo, Nhật Bản.

(Ảnh: AP)

AP

Tin giả trong “con bão Corona”

Kim Lưu

“Không có gì mới dưới ánh mặt trời” - Câu châm ngôn nổi tiếng này trích từ sách Giảng viên trong bộ Cựu Ước, nhắc chúng ta rằng mọi sự xảy ra hôm nay trên trần gian đều đã từng xảy ra trong quá khứ, và sẽ còn xảy ra trong tương lai, cho đến tận thế mới thôi. Không có gì mới cả.

Lịch sử từng chứng kiến những cơn đại dịch kinh hoàng gấp mười lần “Corona”, điển hình như dịch hạch với tên gọi “Cái chết đen” hoành hành tại châu Âu thời Trung cổ, cuốn bay hai trăm triệu sinh linh, tương đương 1/3 dân số lục địa này hồi ấy. Xa hơn về quá khứ, trận dịch thành Athens thế kỷ thứ V TCN giết chết ¼ dân chúng và binh lính; đại dịch Antonie thế kỷ thứ II cướp đi sinh mạng của 5000 lính La Mã chỉ trong một ngày. Gần hơn, dịch cúm Tây Ban Nha đầu thế kỷ XX lây nhiễm tới 500 triệu người khắp mọi ngõ ngách địa cầu, ước tính có tới 100 triệu linh hồn đã lìa trần vì đại dịch này. Chịu khó ngược dòng lịch sử, ta sẽ có một danh sách dài dằng dặc những trận đại dịch từng làm nhân loại điêu đứng. “Corona” nếu nằm trong danh sách này, có lẽ sẽ chỉ ở một vị trí khiêm tốn, nhường ngôi cho các “đàn anh” trước đó.

Vậy rõ ràng, dưới ánh mặt trời, dịch bệnh không phải điều gì mới lạ.

Tương tự, khi đứng trước tai ương của trời đất, con người mọi thời đại đều phản ứng như nhau, hoặc bàng hoàng, lo sợ, đồn đại, phao tin, bịa chuyện, suy đoán, bi quan, đổ lỗi, trách móc; hoặc thích thú, nguyên rủa, hả hê, châm biếm, nhục mạ,... Người xưa cũng như người nay. Có chăng chỉ là sự khác nhau về cách thể hiện và mức độ lan truyền.

Có thể nói, các phương tiện truyền thông của thời đại sẽ quyết định mức độ lan toả của các thái cực nói trên trong quần chúng. Thời cổ đại, truyền thông khó khăn, thư từ đi lại là đặc quyền dành cho việc quân việc quan, nên người dân chỉ kháo nhau chuyện này chuyện kia, đồn đại việc này việc nọ trong phạm vi to lắm là... một cái làng. Thời trung đại, dịch vụ thư tín và đi lại đã phát triển, tuy khó nhưng phạm vi truyền thông đã tương đối lớn, một câu chuyện từ miệng của người làng này, nếu đủ hấp dẫn, có thể chu du đến các làng khác, thậm chí các tỉnh khác, trong vài ngày. Đến thời cận đại, truyền hình, truyền thanh xuất hiện. Báo chí nhảy vào cuộc chơi. Tin tức chỉ trong khoảnh khắc sẽ tràn lan khắp nơi.

Những tương tự vậy là tuyệt đỉnh của truyền thông rồi. Nhưng không, thời 4.0 ngày nay, mạng xã hội đã khuếch đại truyền thông từ ao hồ thành biển cả, mệnh mệnh hơn, dữ dội hơn, bão tố hơn. Nếu trước đây truyền thông là sân chơi riêng cho cánh phóng viên, nhà báo, thì nay bất kỳ cá nhân nào cũng có thể đưa tin cho toàn thế giới. 7 tỉ “nhà báo” quay cuồng với nhau trong trò chơi truyền thông. Và đương nhiên, bên cạnh tính đa dạng là tính tạp nham của tin tức. Mà tin giả là vấn nạn hàng đầu.



Người dân xếp hàng mua khẩu trang trước cửa hiệu Dongseongro TP. Daegu, Hàn Quốc, nơi bệnh dịch Covid-19 đang hoành hành.

(Ảnh: AFP)



Một tấm Poster do hoạ sĩ đường phố Salvatore Benintende nhại lại bức Mona Lisa của Leonardo da Vinci, với khẩu trang và smartphone có dòng chữ "Mobile World Virus" trên đường phố Barcelona, Tây Ban Nha (Ảnh: AFP)

Nếu bạn đang hình dung Corona là tận thế của loài người, hoặc là một thứ vũ khí sinh học bị rò rỉ, một cơn tai ương của Chúa, một lời tiên tri từ xa xôi trong quá khứ, hay một cái nghiệp tích tụ qua các kiếp luân hồi,... và trăm ngàn ý tưởng khác, thì chắc chắn bạn sẽ không phải thất vọng vì sẽ nhanh chóng tìm được các tiếng nói đồng điệu khắp nơi trên mạng, điều mà ông bà ta không thể có được khi chưa có mạng xã hội. Thời ấy, những hoang tưởng như trên cũng đầy rẫy nhưng chỉ cục bộ ở cá nhân hoặc khu vực, vì đâu có phương tiện lan truyền.

Đám đông từ bao đời nay dường như không quan tâm nguồn gốc của sự thật, nhưng thích thú với các ý tưởng về sự thật. Ý tưởng càng táo bạo, càng độc đáo sẽ càng được hoan nghênh. Công nghệ hiện đại như cắt ghép hình ảnh, video, còn giúp tin giả khoác lên mình bộ cánh mỹ miều của sự thật, điểm trang với những bằng chứng nguy tạo, và xuất hiện trước công chúng lừng lững như diễn giả bước lên sân khấu, thoi miên đám đông bằng ngôn từ, kích động họ bằng những lời khoa trương.

Có hậu quả gì không? Tất nhiên là có. Gây hoang mang, gây chia rẽ, gây xào xáo, gây kinh sợ, gây hỗn loạn trong xã hội. Người ta biết vậy và cũng nhắc nhau cảnh giác, nhưng đồng thời vẫn chạy theo tin giả không chậm một nhịp nào.

Nhưng cũng hãy dành lời cảm ơn cho những người đang cố gắng đưa tin thật. Giữa một đám đông khổng lồ hỗn loạn luôn có những đám đông nhỏ hơn giữ được tỉnh táo. Vậy thay vì trách móc nạn tin giả, ta nên cố gắng tìm kiếm những tin thật. Vì tin giả là biểu hiện bản tính tự nhiên của con người, còn tin thật là hành động của nhận thức.



Kuân trên rẻo cao

Nguyễn Nhi

Chúng tôi ghé thăm làng vào một sáng cuối năm se lạnh. Hai bên đường, một vài cánh hoa dã quỳ còn sót lại sau mùa đông lạnh giá. Chiếc xe 16 chỗ chạy theo một Sr đang lái chiếc “wave” băng băng về phía trước. Gió từng cơn thổi những lớp bụi mù thốc vào mặt, hất chiếc “lúp” của Sr tung bay trong gió.

Soeur là người nối kết và dẫn chúng tôi vào làng. Ngôi làng nằm cách trung tâm TP.Pleiku chừng 20km về phía Nam. Hai bên con đường đất đỏ, có một vài ngôi nhà sơn màu vàng đã ố, nép sau những cây mít, cây cà phê khẳng khiu. Xe chúng tôi dừng lại ở một ngôi nhà xem chừng khang trang nhất, có sân xi măng, có thể là nơi sinh hoạt chung của dân làng. Nhiều người, già – trẻ – lớn – bé đã có mặt từ rất sớm.

Hôm ấy, chúng tôi đến chia sẻ với họ, những mảnh đời bất hạnh, một chút quà nhỏ, cho mùa Xuân ấm áp hơn.





Ngôi làng có hơn 20 hộ gia đình những người mắc bệnh phong cùi sống biệt lập với khu dân cư.



Đa phần trong số họ đã không thể lao động chân tay bình thường, chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác.



Những bệnh nhân phong cùi ở đây được chăm sóc bởi các nữ tu dòng Thánh Phaolô một dòng tu đã hiện diện tại Việt Nam hơn 150 năm qua.



Tôi bị ấn tượng ánh mắt trong veo
của các em nhỏ ở đây
những đôi mắt tròn xoe long lanh.

Hy vọng những món quà nhỏ đã phần nào giúp họ có cái Tết ấm lòng.

Nếu một mai tôi bay lên trời

Xã hội không ngừng phát triển, cùng nhiều trào lưu hấp dẫn người trẻ. Vì vậy, việc mời gọi và thu hút bạn trẻ tham gia các sinh hoạt giáo xứ là một trong những vấn đề gặp không ít khó khăn. Thân mời quý độc giả cùng cảm nhận tâm tình của một bạn trẻ, người từng có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với mục vụ người trẻ, về một dịp cộng tác với giới trẻ trong chương trình xuân của giáo xứ.

Ấm áp mùa xuân là chương trình văn nghệ thiện nguyện, với mục đích chia sẻ các phần quà yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ Thiên Ân – Giáo hạt Tân Sơn Nhì (TGP. Sài Gòn). Hoạt động này còn là nhịp cầu nối kết các trái tim trẻ tràn đầy nhiệt huyết ở giáo xứ. Tuy đã may mắn được cộng tác với 9 lần chương trình trước, nhưng lần 10 này với tôi là một trải nghiệm mới, một cảm xúc hoàn toàn khác lạ. Tôi thấy được sự trưởng thành của những đứa em đã từng rất ngỗ nghịch và ngang tàng và sự hiệp nhất của giáo xứ khi cùng chung tay góp sức cho một chương trình đầy ý nghĩa.



*Cha Giuse Nguyễn Văn Tâm
Chánh xứ Gx. Thiên Ân*

Trong hai tuần chuẩn bị gấp rút, hơn 100 diễn viên đến từ các ca đoàn, Huynh Trường, Lễ sinh, các em thiếu nhi,.. đã nỗ lực luyện tập hết sức. Công tác tổ chức công phu hơn mọi năm từ phong màn sân khấu đến đạo cụ, âm thanh, ánh sáng. Tất cả đều do chính thành viên giới trẻ giáo xứ thực hiện. Những sự cố xảy ra không làm nản lòng các bạn, lại trở thành động lực để mọi người cùng quyết tâm thực hiện chương trình. Các tiết mục lần lượt diễn ra và hoàn thành một cách tốt đẹp.



Bàn quyên góp do các bạn trẻ thực hiện



*Tiết mục của các bạn nhỏ đến từ
Mái ấm Hoa Hồng*

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các bạn khi chương trình kết thúc. Một bầu khí ấm áp lan toả trong khung cảnh gần 100 bạn trẻ chung tay dọn dẹp. Họ vừa là diễn viên trên sân khấu với trang phục lung linh, lúc này, họ lại trở thành người phục vụ khiêm hạ. Các bạn tùy theo khả năng của mình, nhặt từng cọng rác, khuân vác, dọn dẹp,...

Đứng giữa khung cảnh đó, tôi thầm tạ ơn Chúa. Tạ ơn Ngài đã quy tụ chúng con. Tạ ơn Ngài đã cho chúng con có cơ hội để cùng cống hiến và phục vụ mọi người.

Thanh xuân còn mãi vì niềm vui cho đi sẽ lan toả mãi mãi. Bất chợt, miệng tôi nhẩm câu hát từ bài hát vừa diễn:

“Nếu một mai, tôi có bay về trời, thì người ơi tôi đã sống rất thành thơi

Nếu một mai, tôi có bay qua đời, thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời”.



Tập thể Ban tổ chức, diễn viên



Một số hình ảnh trong chương trình



Một số hình ảnh trong chương trình



From Đà Lạt

Roco Hữu Phước

Đại hội giới trẻ Giáo phận Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện

Ngày 20/01 vừa qua, hơn 5000 bạn trẻ thuộc 7 Giáo hạt đã tham dự Đại hội Giới trẻ GP. Đà Lạt với chủ đề “Người trẻ, sống và trách nhiệm”. Chương trình diễn ra tại giáo xứ Tân Hà (Giáo hạt Bảo Lộc) với nhiều hoạt động ý nghĩa.



Năm 2020, GP. Đà Lạt cử hành Năm thánh kỷ niệm 100 năm Giáo xứ Chánh tòa Đà Lạt, 60 năm Giáo phận Đà Lạt; cũng là năm Giáo hội Việt Nam bắt đầu 3 năm “Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện”. Vì vậy, ban MVGT GP. Đà Lạt đã tổ chức Đại hội trong những ngày đầu năm để cùng hiệp thông với các sự kiện lớn của Giáo hội nói chung và GP. Đà Lạt nói riêng.



Đại hội có sự hiện diện và đồng hành của Đức cha Daminh Nguyễn Văn Mạnh (Giám mục GP. Đà Lạt), cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính (Linh mục Tổng đại diện) cùng quý Cha đặc trách Giới trẻ từ các giáo hạt, giáo xứ. Chương trình gồm 3 phần chính: Thuyết trình, Thánh lễ và Diễn nguyện. Các bạn trẻ tham gia chia sẻ một số đề tài như Người trẻ và sự trưởng thành, Người trẻ và trách nhiệm,... với sự đồng hành của các linh mục có nhiều kinh nghiệm trong mục vụ giới trẻ. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp các bạn trẻ được gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tài năng, tinh thần trẻ trung và nhiệt huyết của mình trong các hoạt động dành cho người trẻ.



4 tiêu chí của một người trẻ trưởng thành

(Linh mục Phaolô Nguyễn Quang Thanh

Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn)

- Biết vượt qua những thách đố, nghịch cảnh, như Đức Kitô đã sống và vượt qua
- Biết vượt qua sự sung sướng, tiện nghi vật chất, cám dỗ của đồng tiền
- Sống thực tế, biết yêu cuộc sống hiện tại, không bị cám dỗ bởi công nghệ
- Biết sống vì người khác, trong tương quan với Chúa và tha nhân.

Cảm nhận trẻ

Lần đầu đến Vatican

Phúc Thiên



Nếu được sinh ra trong một gia đình Công giáo, có lẽ bạn đã từng nghe đến “Thánh đường Vatican” – nơi được xem là trung tâm của các tín hữu Công giáo, nơi ở và làm việc của Đức Giáo Hoàng, nơi mà bất cứ người Công giáo nào cũng khao khát được đặt chân đến, kể cả tôi. Nguyên ước đó đã trở thành hiện thực với tôi vào ngày 5/01/2020, một ngày đông nhưng tràn nắng ấm tại thành phố Roma, thủ đô nước Ý. Vatican là điểm đến cuối cùng trong chuyến hành trình khám phá Châu Âu của tôi.

Vatican được thế giới công nhận như một lãnh thổ đặc biệt nằm cách trung tâm thành Roma khoảng 10km về hướng Tây. Về phương diện chính trị, Vatican là quốc gia có diện tích nhỏ nhất và dân số ít nhất thế giới. Trong đó, Đức Giáo Hoàng là một trong những nhân vật quyền lực nhất.



Trong trái tim người Công giáo, Vatican là thủ đô của một đất nước của hơn 1,2 tỉ giáo dân trên toàn thế giới. Vì thế, khi vừa đặt chân đến gần Vatican, bạn sẽ thấy hình ảnh những hàng người kéo dài. Họ đến từ khắp mọi nơi với đủ sắc tộc. Để đảm bảo an toàn, bạn phải đi qua cổng an ninh trước khi được vào khuôn viên Quảng trường Thánh Phê-rô. Đặt chân vào quảng trường, bạn sẽ bắt gặp những công trình kiến trúc mang phong cách Phục hưng đặc trưng của Ý, từ Vương cung thánh đường, các hành lang vòng cung bao quanh, cho đến tháp Vatican Obelisk nằm ngay trung tâm.



Kiên nhẫn đi qua vòng an ninh thứ 2, bước chân vào Vương cung thánh đường, bạn sẽ tin rằng, chính Vatican là trái tim nghệ thuật của nước Ý. Tuy đã đặt chân đến kha khá thủ đô ở Châu Âu nhưng chưa bao giờ tôi bước vào một nơi vĩ đại như thế, đến nỗi tôi phải òa lên trong sự ngỡ ngàng.

Không tin vào mắt mình, tôi vẫn nghĩ mình lạc vào một bảo tàng nghệ thuật danh giá nào đó. Và thực sự, có lẽ chẳng có bảo tàng nghệ thuật nào vượt qua được Vương cung thánh đường này. Đó là những vòm trần dát vàng óng, hoặc những bức tranh vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo. Đó là những tác phẩm điêu khắc về các vị Thánh, những vị Giáo hoàng tiền nhiệm. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng tác phẩm “Đức mẹ sầu bi” vĩ đại của đại tài Michelangelo. Những cột đá bằng cẩm thạch sừng sững, những mảng kính màu, hàng ghế gỗ cho đến bàn thánh trung tâm được dát vàng khiến giới hạn của nghệ thuật được đẩy lên đỉnh điểm mà ai cũng phải choáng ngợp.

Tiếc rằng tôi không có nhiều thời gian để ghé thăm chi tiết hầm mộ Vatican và lên đỉnh tòa thánh. Chuyến hành trình ấy để lại cho tôi rất nhiều bất ngờ và suy ngẫm. Ngôi nhà của Chúa được con người kết hợp tinh tế giữa tôn giáo và nghệ thuật. Dưới cái nhìn đức tin, Vatican đã chứng minh được quyền năng của Chúa. Về góc độ nghệ thuật, Vatican đã cho tôi cảm nhận được vẻ đẹp trí tuệ và sự sáng tạo mà Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta.



“Chính anh em hãy cho họ ăn”

Chắc hẳn ai cũng biết và cảm nhận được sự vất vả, thiếu thốn khi ở bệnh viện. Một khi có người thân nhập viện, bản thân người bệnh thì mệt mỏi, đau đớn. Người thân cũng phải bỏ thời gian, công sức, việc làm để giúp đỡ, chăm nom bệnh nhân. Theo đó, có hàng loạt chi phí kèm theo như: viện phí, tiền đi lại, ăn uống, sinh hoạt,... Nhận thấy điều đó, nhóm Tông đồ bác ái Thiên Phước đã góp phần giúp đỡ các bệnh nhân và người thân của họ bằng những bữa ăn đơn sơ - như câu Kinh Thánh: “Chính anh em hãy cho họ ăn”.



Nhóm Tông đồ bác ái Thiên Phước

Hoài Nam

Ngoài chương trình phát cơm, nhóm cũng tổ chức một số hoạt động từ thiện, chia sẻ những phần quà nhỏ đến các gia đình khó khăn vùng sâu vùng xa. Thành viên trong nhóm đa phần là học sinh, sinh viên đến từ các trường đại học. Chính vì vậy, những hoạt động này một phần giúp các bạn cảm nhận được sự thiếu thốn, vất vả của người xung quanh; cũng là cách để người trẻ cảm thấy mình may mắn, sẵn sàng mở lòng chia sẻ, đồng cảm và thấu hiểu.





Nhóm Tông đồ bác ái Thiên Phước

- **Phụ trách:** Thầy Laurenso Nguyễn Trọng Khải
- **Thành viên:** Học sinh, sinh viên, nam nữ tu sĩ, tình nguyện viên từ giáo xứ Fatima Bình Triệu (TGPSài Gòn)
- **Hoạt động chính:** nấu ăn, phát phần ăn tại các bệnh viện (số lượng khoảng 500 phần, mỗi Chủ nhật thứ nhất – thứ ba hàng tháng)
- **Đối tượng phục vụ:** Bệnh nhân và người thân ở các bệnh viện
- **Địa điểm hỗ trợ:** khu vực TP.HCM (Bệnh viện 115, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch,...)
- **Liên hệ:** Số 01, đường số 9, khu phố 1, phường Hiệp Bình Phước, TP.HCM.



Ờn Ta đủ cho con

Cảm nhận trẻ

Linh mục Giuse Nguyễn Hạ Huy



“Tuần trăng mật” của tôi mở đầu và kết thúc bằng thánh lễ tạ ơn tại Nhà thờ Chánh tòa Quy Nhơn thân yêu, với biết bao cung bậc cảm xúc, nhưng trên hết vẫn còn đó sự ngỡ ngàng trước thánh chức Linh mục mà Chúa đã ban.

Quả thật, đã nhiều lần dự các thánh lễ tạ ơn, lời Chúa kể về việc chỉ có người xứ Samari quay lại tạ ơn Thiên Chúa, nghe sao nhàm chán chẳng dính dáng gì đến cuộc đời mình. Thế nhưng, với thiên chức Linh mục, đặc biệt qua những ngày này, tôi cảm thấy “sự đụng chạm” của Thiên Chúa trên cuộc đời và sứ vụ của tôi.

Trước hết, 30 ngày thẩm thoát trôi, mở đầu bằng thánh lễ tạ ơn với tâm tình tri ân cảm, kết thúc bằng thánh lễ Chúa Nhật với lời khăng định anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Lời đó như tiếp tục đánh dấu một bước ngoặt trong sứ vụ Chúa đã quan phòng trên tôi.



Tiếp đến, tôi như vẫn còn bỡ ngỡ và choáng ngợp với hồng ân Linh mục. Cảm giác ấy ngày một lấp đầy trong tôi, để rồi mỗi thánh lễ tôi hiệp dâng, đều ghi đậm ân tình Chúa. Lời Thánh Phaolô luôn vang vọng trong tôi “Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1 Tx 5,18), vì ơn Chúa mãi chan chứa trên đời tôi.

Cuối cùng, “kho tàng ơn Chúa” lại chứa đựng trong bình sành (2 Cr 4,7) mỏng dòn, yếu đuối. Trung thành với ơn Chúa cho đến hôm nay, tôi cảm nghiệm sâu sắc câu lời Chúa “Ơn Ta đủ cho con, vì sức mạnh của Ta biểu lộ trong sự yếu đuối” (2 Cr 12,9) để khiêm tốn đón nhận tất cả những gì Chúa trao phó. Và tất cả là để loan báo Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin thánh hóa con trong tình yêu Chúa.
Amen!





10 vị thánh
nổi tiếng
vì có
năng lực
đặc biệt

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Theo <https://es.aleteia.org>



Thánh Gioan Tông đồ (27/12)

Ngài là vị tông đồ duy nhất không tử đạo. Vào thời bách đạo của Domiciano, người ta đã bắt và định xử tử ngài bằng cách bỏ ngài vào vạc dầu sôi. Nhưng mặc dù đã bị nhấn vào vạc dầu, ngài vẫn chẳng hề hấn gì.



Ngôn sứ Elia

Êlia là một trong những vị ngôn sứ lớn nhất của Cựu Ước. Sách 1V 18,20-40 đã thuật lại cho chúng ta biết câu chuyện ngài đơn phương đấu với các tư tế của thần Baal và đã chiến thắng họ bằng cách khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ vừa rưới nước. Ngài đã được đưa lên trời bằng chiếc xe bằng lửa.



Thánh Jose Cupertino (18/9)

Được mệnh danh là “vị thánh bay” vì đã nhiều lần người ta thấy ngài như được nhấc bổng trên không trung khi cầu Thánh Thể, khi đọc kinh Phụng Vụ...



Catarina thành Siena (29/4)

Vị nữ tiến sĩ Hội Thánh này đã sống 19 năm cho đến khi qua đời mà không hề ăn gì, chỉ rước Mình Máu Thánh Chúa. Nhưng ngài vẫn khoẻ mạnh và làm việc phục vụ Giáo Hội với lòng nhiệt thành và khiêm nhường.

Thánh Denis (Dionisio - 09/10)



Là một Giám mục tài năng và đạo đức, ngài đã đưa nhiều người ngoại đạo về với Kitô giáo ở Pháp vào thế kỷ III. Điều này khiến các nhà cầm quyền không ưa. Họ đã bắt ngài và chém đầu ngài trên một ngọn đồi cao nhất ở Paris. Nhưng lạ thay, ngài vẫn đứng dậy, cầm lấy đầu của mình trong tay và tiếp tục giảng dạy Lời Chúa. Cứ trong tình trạng ấy, ngài vẫn tiếp tục đi khoảng 10km rồi mới ngã xuống và qua đời.

(Còn tiếp – Vui lòng đón đọc kỳ sau)

Tiến trình tuyên thánh của Giáo hội Công giáo Rôma

Bước 1 - Khi bộ Tuyên Thánh cứu xét hồ sơ đã được đệ trình cho Ứng nhân tuyên thánh, ứng nhân sẽ được gọi là **Tôi tớ chúa**.

Bước 2 - Ứng nhân tuyên thánh được công nhận những nhân đức anh hùng và đời sống Kitô hữu mẫu mực sẽ được nâng lên thành **Đáng đáng kính**.

Bước 3 - Khi có phép lạ xảy ra nhờ lời cầu bầu của Đáng đáng kính, vị đó sẽ được Giáo hoàng cân nhắc nâng lên hàng **Chân phước**

Bước 4 - Khi xảy ra thêm một phép lạ, hồ sơ Chân phước sẽ được đệ trình lên Giáo hoàng để ngài xem xét và quyết định **tuyên Thánh** cho ứng nhân đó.



*Tweeting
with
God*

Sách hay **BOOK for YOU**

Vũ Phạm giới thiệu
suggested by Vu Pham

nên đọc

Tweets với Chúa

Fr. Michel
Fr. John Viet

NEW

Mới lạ
Unique



Sinh động
Colorful



Hấp dẫn
Amazing



Kết nối
công nghệ
App connection

BOOK for YOU

- ? Học thuyết vụ nổ Big Bang bác bỏ đức tin vào Thiên Chúa?
Does the Bigbang exclude faith?
- ? Có phải những chuyện về Adam và Eva đã thật sự xảy ra?
Is the story of Adam & Eva real?
- ? Có phải Thiên Chúa đã tự mình viết Kinh Thánh?
Did God write the Bible himself?
- ? Tại sao trận Đại Hồng Thủy xảy ra thời ông Noê?
Why did the Great Blood happen in Noah time?
- ? Tại sao tổ phụ Abraham lại rất quan trọng?
Why it must be Abraham?

BOOK for YOU

- ? Tại sao dân Israel lại lang thang trong sa mạc suốt 40 năm?
Why did Israel spend 40 years in desert?
- ? Đức Giêsu có anh chị em không?
Did Jesus have any siblings?
- ? Nếu Thiên Chúa toàn năng, tại sao có những tai họa xảy ra? Tại sao có sự dữ?
If God is the almighty Why having disasters? Why existing evils?
- ? Có phải Đức Maria luôn đồng trinh và không hề phạm tội?
Is it true that Mary virgin always and never sin?
- ? Thật sự có thiên thần trên Thiên đàng hay không?
Is there any real angle in the heaven?

BOOK for YOU

? Làm thế nào để trở thành Giáo Hoàng?

How to become a pope?

? Đâu là những Công đồng chính của Hội Thánh?

What are core Councils of Church?

? Các Hội Thánh Chính Thống ra đời thế nào?

How did the Orthodox come into being?

? Tại sao trận Đại Hồng Thủy xảy ra thời ông Noê?

Why did the Great Flood happen in Noah time?

? Tại sao tổ phụ Abraham lại rất quan trọng?

Why it must be Abraham?

BOOK for YOU

? Tại sao Hội Thánh không chống lại Đức Quốc Xã?

Why did Church not be against Nazism?

? Tại sao Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lại quan trọng như vậy?

Why was pope John Paul II so important?

? Đâu là nơi quan trọng nhất trong nhà thờ?

What is most divine place in a church?

? Tại sao Thánh Lễ nhàm chán?

Why we feel a mass boring?

? Có gì sai trái với việc thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)?

What is wrong with IVF?

? Bạn sẽ phải xuống hỏa ngục khi tự tử không?

Must a suicide enter the hell?

Và còn hàng trăm câu hỏi như thế. Bạn nên đọc cuốn Tweets với Chúa của Linh mục Michel Remery. Cuốn sách sẽ giải đáp cho các bạn bằng ngôn ngữ của 9x, cực kỳ ngắn gọn, dễ hình dung và vô cùng khoa học.

Cũng cần nói thêm, Cha Michel Remery là một Linh mục Công giáo. Là một kiến trúc sư đầy nhiệt huyết trước khi được Chúa mời gọi trở thành Linh mục, nên Cha rất hiểu những gì mình từ bỏ, để dành cuộc đời mình cho những giá trị lớn lao và cao đẹp hơn. Ngài nỗ lực kéo các bạn trẻ Châu Âu đến với Chúa trong thời đại 4.0. Cuốn sách là hoa trái của chương trình “Tweeting with God” do Linh mục Michel Remedy thực hiện. Tweets với Chúa nhanh chóng nổi tiếng và được dịch ra rất nhiều thứ tiếng không chỉ ở Châu Âu mà còn ở Châu Mỹ, Châu Á và Châu Phi. Bạn cũng có thể tham khảo thêm bằng tiếng Anh ở trang web tweetingwithgod.com và phần mềm ứng dụng Tweetingwithgod.

Phiên
bản
tiếng
Việt



And hundreds of such questions which you can find the answers in the book, *Tweet with God* by Fr. Michel Remery, with a humor voice and teen language. You will find them clarified, imaginable, and scientific.

In addition, father Michel Remery before entering clerical life was a promising architecture. It means he knew well what he had given up for a greater cause.

He has made much efforts in gathering European young people to God in such a time of technology like today. The book can be seen as a fruit of the program “*Tweeting with God*” by the same maker. *Tweeting with God* got famous quickly and has been translated into various languages over the world. The English version is available in tweetingwithgod.com and app *tweetingwithgod* on adroid as well as app store.



Đặt mua sách tiếng Việt

CÔNG TY TNHH ATLANTA

10B, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

Điện thoại: **+84. 28 3820 3209**

Email: contact@atlanta-global.com



Đức Giê-su Ki-tô

Đường thập giá

Mỗi tháng một hình ảnh -
tức hiệu Đức Giê-su Ki-tô

+Pet. Nguyễn Văn Viên

Các bạn trẻ thân mến,

Chủ đề suy niệm của tháng Hai vừa qua là 'Đức Giê-su Ki-tô - Đường xuống với con người'. Trong đó, chúng ta đã cùng nhau chiêm ngắm hành trình đi xuống của Đức Giê-su Ki-tô: Xuống thế làm người, xuống Ai Cập, xuống thung lũng Giê-ri-khô, xuống với những người tội lỗi và đau khổ, đặc biệt, xuống thung lũng sự chết. Tháng Ba này, trong Mùa Chay Thánh, chúng ta suy niệm chủ đề 'Đức Giê-su Ki-tô - Đường Thập Giá'.

Thiên Chúa toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ lại đến với con người và cứu chuộc con người qua Đường Thập Giá. Đây thật là mầu nhiệm lớn lao!

Chúng ta biết rằng, vào thời cổ đại, giữa các hình thức trừng phạt phạm nhân, khổ hình thập giá là hình thức nặng nề nhất. Khổ hình thập giá được sử dụng phổ biến nơi một số dân tộc quanh Địa Trung Hải và Trung Đông, nhất là những dân tộc thuộc quyền kiểm soát của đế chế Ba Tư (Persia) hay ở Carthage, Ma-xê-đô-ni-a, Rô-ma. Từ thời Phục Hưng trở đi, một số quốc gia khác cũng sử dụng khổ hình thập giá đối với những vị thừa sai, cũng như những người mới gia nhập Ki-tô Giáo, chẳng hạn, ở Nhật Bản, Miến Điện.

Thời hiện đại, mặc dù khổ hình thập giá ít được áp dụng, tuy nhiên, đây đó hình phạt này vẫn tồn tại, chẳng hạn, Ả Rập Xê Út, I-rắc, Sy-ri-a hay ở một số quốc gia Hồi Giáo khác. Những nơi đó, khổ hình thập giá dành cho tội nhân. Riêng về việc thực hành đạo đức tôn giáo, ở Phi-líp-pin, hằng năm, dịp Tuần Thánh, một số người vẫn tự nguyện để mình được đóng đinh vào thập giá, nhằm diễn tả sự thông phần đau khổ với Đức Giê-su Ki-tô.

Trong lịch sử nhân loại, biết bao người đã chịu khổ hình thập giá, tuy nhiên, khổ hình thập giá của Đức Giê-su Ki-tô là nổi bật nhất, bởi vì, người chịu khổ hình là Con Thiên Chúa trong thân phận con người. Với Biến Cố Đức Giê-su Ki-tô, bao gồm việc Người chịu khổ hình thập giá, chết và phục sinh, một thực thể mới được hình thành trong gia đình nhân loại, đó là Ki-tô Giáo. Sau Đức Giê-su Ki-tô, đa số các môn đệ thân tín của Người đều chịu các hình thức khổ hình khác nhau, để làm chứng cho Người và Tin Mừng của Người, trong đó, một số vị phải chịu khổ hình thập giá. Chẳng hạn, thánh Phê-rô chịu khổ hình thập giá ở Rô-ma (đóng đinh ngược, đầu của thánh nhân quay về phía dưới). Tương truyền rằng thánh An-rê, anh của thánh Phê-rô, cũng chịu khổ hình thập giá.



Kinh Thánh Tân Ước cho chúng ta biết rằng Đức Giê-su Ki-tô bị treo trên thập giá từ giờ thứ 3 đến giờ thứ 9 theo cách phân chia thời gian của Dân Do Thái lúc đó, tức là từ 9 giờ Sáng tới 3 giờ Chiều trong bối cảnh hôm nay. Trong đó, 3 giờ đầu tiên, 9 giờ Sáng đến 12 giờ Trưa, là thời gian Người bị sỉ nhục, còn từ 12 giờ Trưa tới 3 giờ Chiều là 'thời gian tối tăm' và Người chết lúc 3 giờ Chiều. Thánh ký Mác-cô trình thuật rằng "vào giờ thứ sáu [12 giờ Trưa], bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni! Nghĩa là: Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" (Mc 15,34). Theo Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo: "Vì không hề phạm tội, Đức Giê-su không bao giờ bị Thiên Chúa ruồng bỏ. Đức Giê-su đã đón nhận chúng ta trong tình yêu cứu chuộc hằng liên kết Người với Chúa Cha, cho đến độ Người xem như bị tách lìa Thiên Chúa vì tội chúng ta, nên Người thay chúng ta mà thốt lên trên thập giá" (GLGHCG 603).

Tiếng kêu cầu của Đức Giê-su Ki-tô trên thập giá không phải là tiếng kêu cầu của người thất vọng, nhưng là tiếng kêu cầu của người chứa chan niềm hy vọng rằng ngay cả lúc tối tăm, nhất là khi đối diện với cái chết, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện. Tối tăm là hình ảnh của đau thương, hình ảnh của sự chết, hình ảnh của thế giới ma quỷ, thế giới sự dữ, và cũng là khoảng tối của đức tin. Tuy nhiên, đây cũng là nơi tình yêu Thiên Chúa hoạt động mạnh mẽ nhất. Chính Đức Giê-su Ki-tô, trong tư cách là Con Thiên Chúa làm người, nhân danh toàn thể nhân loại, tỏ bày niềm hy vọng thẳm sâu vào tình thương vô bờ của Thiên Chúa. Tiếng kêu cầu của Người vẫn còn đó, vẫn còn vang vọng cùng với tiếng kêu cầu của tất cả những ai bất lực trước những nghịch cảnh đau thương của cuộc đời trong hành trình trần thế.

Cái chết của Đức Giê-su Ki-tô, xét bề ngoài, cũng giống như cái chết của những người chịu khổ hình thập giá. Tuy nhiên, cái chết của Đức Giê-su Ki-tô còn đau đớn rùng rợn hơn nhiều, rùng rợn không chỉ vì Người chết trên thập giá, mà vì Người chết vì tội lỗi của tất cả mọi người từ tào thiên lập địa cho đến tận thế. Mặc Khải Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng vì Nguyên Tổ phạm tội, mà tội lỗi đã vào trần gian (1 Cr 15,21-22; Rm 5,13). Nguyên Tổ nhân loại đã chối bỏ tình yêu của Thiên Chúa và thực thi theo lời dụ dỗ ngon ngọt của ma quỷ, đã vâng nghe 'lời con rắn' hơn là vâng nghe Lời Thiên Chúa.

Trong bối cảnh Kinh Thánh Cựu Ước, rắn là biểu tượng của sự dữ. Hình ảnh con rắn đầu tiên đáng chúng ta quan tâm đó là con rắn được đề cập trong sách Sáng Thế (St 3,1-16). Con rắn đã thành công khi dụ dỗ E-và, rồi E-và dụ dỗ chồng mình là A-đam. Với việc 'ăn trái cấm', tình trạng đơn sơ, thánh thiện không còn nữa, A-đam và E-và nhận ra mình trần truồng, họ xấu hổ khi đối mặt nhau. A-đam không nhìn nhận tội mình, nhưng chối tội. Cách gián tiếp, A-đam trách móc Thiên Chúa: "Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn" (St 3,12). Cách trực tiếp, A-đam đổ tội cho E-và, còn E-và đổ tội cho con rắn. Vì A-đam và E-và phạm tội, tội lỗi đã 'xâm nhập trần gian' và lan tràn đến hết mọi người. Tội Nguyên Tổ có thể được ví như 'vi-rút tâm linh' vậy. Vi-rút này rất mạnh và sức lan tỏa thật khủng khiếp, mạnh đến nỗi đem cái chết đến cho tất cả mọi người và lan tỏa từ tào thiên lập địa cho đến tận thế [mạnh và lan tỏa hơn nhiều so với Covid-19].



Con rắn thứ hai là con rắn đồng mà Mô-sê giương cao theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa để chữa lành những người bị rắn cắn (Ds 21,4-9). Dĩ nhiên, không thể đồng hóa hình ảnh con rắn ở đây với con rắn cám dỗ trong sách Sáng Thế (St 3,1-16). Sách Dân Số tường thuật rằng trong hành trình về với Đất Hứa, Dân Do Thái mất kiên nhẫn. Họ kêu trách Thiên Chúa và Mô-sê. Trong sa mạc, họ cho rằng đời sống của họ ở Ai-cập sung túc và đầy đủ hơn (Ds 11,4-6; Ds 21,5). Hậu quả là có nhiều người trong họ bị rắn cắn chết. Họ đã nhận ra tội lỗi của mình và xin Mô-sê cầu khẩn cùng Thiên Chúa cho họ. Thiên Chúa nhận lời Mô-sê và bảo ông làm một con rắn đồng và treo lên cây cột. Những ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được sống. Như vậy, bất tuân lệnh Chúa, họ bị rắn cắn chết, nhưng nếu họ tin tưởng vào Chúa, thì chính con rắn biểu tượng sự chết đó lại trở thành dấu chỉ đem lại sự sống cho họ.

Trong Tân Ước, khi trò chuyện với Ni-cô-đê-mô về việc con người cần phải sinh lại bởi ơn trên, bởi nước và Thần Khí, thì mới có thể vui hưởng sự sống muôn đời, Đức Giê-su Ki-tô đã quảng diễn căn tính, đời sống và sứ mệnh của mình. Người nói về con rắn đã được đề cập trong sách Dân Số và xem đó như là hình ảnh tiên báo về Người: "Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời" (Ga 3,14-15). Chúng ta có thể quảng diễn thêm rằng con rắn thứ nhất trong sách Sáng Thế, trên 'cây hiểu biết điều thiện, điều ác', là hình ảnh sự chết. Con rắn thứ hai trong sách Dân Số, được Mô-sê treo trên cây cột, là hình ảnh sự phục hồi thể xác. Còn Đức Giê-su Ki-tô, được treo trên cây thập giá, là hình ảnh sự sống. Với thập giá, Đức Giê-su Ki-tô đã dùng phương dược hết sức đặc biệt, đó là dùng cái chết của Người trên thập giá để tiêu diệt sự chết, nhằm đem lại sự sống vĩnh cửu cho tất cả mọi người. iện qua Đường Thập Giá của Đức Giê-su Ki-tô.

Trước khi chịu chết trên cây thập giá, chính Đức Giê-su Ki-tô đã vác cây thập giá đó. Hình ảnh Người vác cây thập giá và ngã xuống đất gợi lên trong chúng ta hình ảnh sa ngã của A-đam và E-và. Hình ảnh Người trần truồng trên cây thập giá gợi lên trong chúng ta hình ảnh của A-đam và E-và sau khi phạm tội, họ nhận ra mình trần truồng, không còn phẩm giá nữa, và cần đến lá che thân để 'giữ chút phẩm giá tối thiểu' của thân phận con người (St 3,7). Đức Giê-su Ki-tô bị lột áo ra hết, người không còn sở hữu gì nữa. Người bị tước đi tất cả, mất hết tất cả, để phục hồi phẩm giá con người cách trọn vẹn.

Với Đức Giê-su Ki-tô, thập giá trở thành thánh giá. Do đó, thập giá là dấu chỉ sự chết, nhưng với Đức Giê-su Ki-tô, thập giá trở thành dấu chỉ sự sống. Thập giá là dấu chỉ của sự thất bại, nhưng với Đức Giê-su Ki-tô, thập giá trở thành dấu chỉ của sự chiến thắng. Thập giá là dấu chỉ của sự đớn đau, nhưng với Đức Giê-su Ki-tô, thập giá trở thành dấu chỉ của sự chữa lành. Thập giá, dấu chỉ của sự trừng phạt, nhưng với Đức Giê-su Ki-tô, thập giá trở thành dấu chỉ của sự tha thứ. Thập giá, dấu chỉ của sự ghen ghét, nhưng với Đức Giê-su Ki-tô, thập giá trở thành dấu chỉ của sự yêu thương. Thập giá là dấu chỉ của sự sợ hãi, nhưng với Đức Giê-su Ki-tô, thập giá trở thành dấu chỉ của niềm tin vững chắc. Thập giá, dấu chỉ của vực thẳm sự chết, nhưng với Đức Giê-su Ki-tô, thập giá trở thành dấu chỉ của sự sống vĩnh cửu. Chúng ta có thể kể ra rất nhiều sự đối nghịch khác nữa để diễn tả nhãn quan của nhân loại về thập giá và chương trình của Thiên Chúa được thực hiện qua Đường Thập Giá của Đức Giê-su Ki-tô.



Kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng bản tính con người không thích thập giá, không thích hi sinh, không thích trút bỏ chính mình. Đặc biệt, trong thế giới hưởng thụ hôm nay, người ta muốn tránh thập giá càng nhiều càng hay, muốn xa thập giá càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, kinh nghiệm cũng cho chúng ta biết rằng không ai trong gia đình nhân loại có thể tự giải thoát mình khỏi các hình thức thập giá, bởi vì tất cả mọi người, dù muốn dù không, đều chung sống trong 'nền văn hóa A-đam và E-và', nền văn hóa bị ô nhiễm vì tội lỗi. Người ta có thể tránh được hình thức thập giá này, nhưng lại không thể tránh được các hình thức thập giá khác và hình thức thập giá cuối cùng là vực thăm sự chết, thì không ai có thể tránh được.

Chúng ta biết rằng với Bí Tích Rửa Tội chúng ta được khỏi Tội Nguyên Tổ, tuy nhiên, hậu quả của Tội Nguyên Tổ vẫn còn đó. Con rắn cám dỗ A-đam và E-và vẫn còn đó. Thánh Phê-rô nhắc nhở các tín hữu: "Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé" (1 Pr 5,8). Nhiều người trong chúng ta than trách Dân Do Thái, vì họ đã vô ơn bội nghĩa với Thiên Chúa trong Cựu Ước và đã đối xử bất nhân với Đức Giê-su Ki-tô trong thời Tân Ước. Tuy nhiên, như Dân Do Thái xưa kia, mỗi người chúng ta ai cũng có kinh nghiệm về sự vô ơn bội nghĩa của mình đối với Thiên Chúa, với tha nhân, và đi ngược với Đường Thập Giá của Đức Giê-su Ki-tô, ngược với những giá trị Tin Mừng mà Người loan báo (Pl 3,17-19).



Chúng ta hằng bị cám dỗ 'bỏ Đường Thập Giá' hoặc 'xuống khỏi thập giá' như các thượng tế, kinh sư, kỳ mục và nhiều người khác nói với Đức Giê-su Ki-tô khi Người chịu treo trên thập giá (Mt 27,39-44; Mc 15,29 -32; Lc 23,35). Đức Giê-su Ki-tô, trong thân phận con người, bị cám dỗ 'bỏ Đường Thập Giá' hoặc 'xuống khỏi thập giá', nhưng Người đã 'không sa chước cám dỗ', Người đã trung tín với chương trình của Thiên Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Nhiều người trong chúng ta muốn niềm vui mà không cần đau khổ, muốn tình yêu mà không cần hi sinh, muốn phục sinh mà không cần thập giá, muốn sự sống mà không cần phải chết, muốn về với Thiên Chúa mà không cần đi Đường Thập Giá.

Trong bài Giảng Lễ tại Casa Santa Marta (11-11-2016), Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói về những người ngộ đạo thời hiện đại (contemporary gnostics) rằng họ ưa thích "một Thiên Chúa mà không có Đức Ki-tô, một Đức Ki-tô mà không có Giáo Hội, một Giáo Hội mà không có các tín hữu". Theo dòng tư tưởng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, chúng ta có thể nói rằng trong thế giới hôm nay vẫn còn đó những người ưa thích một Đức Giê-su Ki-tô xuống thế làm người mà không chịu đau khổ, một Đức Giê-su Ki-tô chịu đau khổ mà không chịu treo trên thập giá, một Đức Giê-su Ki-tô chịu treo trên thập giá mà không phải chết. Tất một lời, họ muốn một Đức Giê-su Ki-tô toàn năng, toàn thiện đến với con người, không qua Đường Thập Giá mà vẫn đạt tới sự sống bất diệt, để rồi họ cũng được hưởng sự sống đó theo cách thức như vậy.



Cách đây gần 2000 năm, trong thư thứ nhất gửi tín hữu ở Cô-rin-tô, thánh Phao-lô viết rằng: "Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người" (1 Cr 22-25). Với thánh Phao-lô, thập giá trở thành biểu tượng của sự nghịch lý từ khi Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, cúi xuống vác lấy và chịu đóng đinh trên đó. Cũng từ đó, thập giá trở thành thánh giá, biểu tượng của niềm tin, hy vọng và vinh thắng đối với những ai là môn đệ và tông đồ của Đức Giê-su Ki-tô qua mọi thời đại. Kinh nghiệm về Đường Thập Giá của Đức Giê-su Ki-tô mà thánh Phao-lô có được cũng là kinh nghiệm của Giáo Hội, của mỗi người chúng ta và tất cả mọi người trong gia đình nhân loại.

Đức Giê-su Ki-tô đã chọn Đường Thập Giá để đem lại sự sống cho con người. Đường của Người ngược với đường của A-đam và E-và, vì đường của Nguyên Tổ dẫn đến sự chết. Chiêm ngắm Đường Thập Giá của Đức Giê-su Ki-tô cho phép chúng ta cảm nghiệm được chương trình kỳ diệu của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa đã không chọn đi con đường nào khác để đến với con người ngoài Đường Thập Giá. Như vậy, Đường Thập Giá phải là đường có ý nghĩa nhất.

Nếu chúng ta tin tưởng rằng Đức Giê-su Ki-tô đã đau khổ, chịu nạn, chịu chết vì chúng ta, thì chúng ta cũng tin tưởng rằng tình yêu của Thiên Chúa luôn bao phủ chúng ta. Đồng thời, chúng ta không bao giờ thất vọng cho dù chúng ta phải đương đầu với muôn vàn thử thách và ngay cả vực thẳm sự chết. Chúng ta đau khổ ư? Đức Giê-su Ki-tô đang đau khổ với chúng ta. Chúng ta buồn sầu ư? Đức Giê-su Ki-tô đang đồng hành với chúng ta. Chúng ta cô đơn ư? Đức Giê-su Ki-tô luôn bên cạnh chúng ta. Chúng ta chán nản ư? Đức Giê-su Ki-tô luôn là nguồn trợ lực của chúng ta.

Trong sứ mệnh rao giảng Tin Mừng, Đức Giê-su Ki-tô mời gọi mọi người: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11,28). Trên đường dương thế, Đức Giê-su Ki-tô vẫn luôn đồng hành với mỗi người chúng ta trong mỗi giây phút của cuộc đời. Người vẫn đồng hành để chia sẻ và nâng đỡ chúng ta. Vấn đề của mỗi người chúng ta là ý thức sự hiện diện và hoạt động của Người trong đời sống mình, nhất là những lúc chúng ta phải đối diện với 'gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo' (Rm 8,35). Với Đức Giê-su Ki-tô, chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Bóng tối cuộc đời phai mờ khi bình minh Đức Giê-su Ki-tô tỏa rạng.

Chúng ta đi Đường Thập Giá của Đức Giê-su Ki-tô khi chúng ta dâng đau khổ của chúng ta cho Người. Chúng ta đi Đường Thập Giá của Đức Giê-su Ki-tô khi chúng ta biết cảm thông với những đau khổ của người khác. Chúng ta đi Đường Thập Giá của Đức Giê-su Ki-tô khi chúng ta trung tín với ơn gọi Ki-tô hữu của mình giữa những bấp bênh của cuộc sống hằng ngày. Chúng ta đi Đường Thập Giá khi chúng ta cố gắng sống đời công chính, thánh thiện giữa muôn hình thức cạm bẫy ở thế gian này. Chúng ta đi Đường Thập Giá của Đức Giê-su Ki-tô khi chúng ta sống trong tinh thần biết ơn Chúa, biết ơn người trong mọi hoàn cảnh của đời mình, nhất là những lúc chúng ta phải đối diện với muôn hình thức đau khổ, khó khăn.

Đức Giê-su Ki-tô đã đi Đường Thập Giá và Người mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy đi trên Đường đó. Thánh ký Mác-cô cho chúng ta biết rằng trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, khi căn tính của Người là 'Đấng Ki-tô' được biểu lộ, Người nói với các môn đệ về Đường Thập Giá của mình: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại" (Mc 8,31). Đồng thời, Người mời gọi họ: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?" (Mc 8,34-36).

Chương trình của Thiên Chúa qua Biến Cố Đức Giê-su Ki-tô, qua Đường Thập Giá luôn là mẫu nhiệm khôn dò khôn thấu. Chương trình này vượt quá sự nhận thức của con người. Do đó, Đường Thập Giá của Đức Giê-su Ki-tô vẫn mãi mãi là 'đường điên rồ' đối với ai coi sức mạnh vật chất, sức mạnh thể lý hay sức mạnh tri thức như là khí cụ toàn năng để thiết lập các tương quan, để tiếp cận vạn vật, để hoàn thiện chính mình. Đường Thập Giá của Đức Giê-su Ki-tô vẫn mãi mãi là 'đường ô nhục' đối với những ai đề cao chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa khoái lạc và tôn thờ những vị thần không đụng chạm hay nếm trải bất cứ hình thức đau khổ nào của con người.

Hôm nay, Đức Giê-su Ki-tô đang mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi Đường Thập Giá với Người. Đường Thập Giá là đường hi sinh, quên mình, từ bỏ, hy vọng, tín thác. Đường Thập Giá luôn luôn là đường chân thật hay nói đúng hơn, Đường Thập Giá là 'Đường Duy Nhất Chân Thật'. Đức Giê-su Ki-tô đã đi Đường Thập Giá để đến với thế giới thụ tạo, đến với chúng ta. Do đó, chúng ta đừng chọn đường theo ý riêng mình nữa. Chúng ta hãy đi theo Đường Thập Giá của Người và phản chiếu ánh sáng của Đường này trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống mình.



Thư mời cộng tác

Quý độc giả thân mến,

BBT kêu gọi sự cộng tác từ quý độc giả, đặc biệt các bạn trẻ, cùng chúng tôi đóng góp cho Bản tin Online, như cách thức để truyền tải tin tức và thông điệp của Giáo hội dành cho người trẻ, đặc biệt trong năm Mục vụ Giới trẻ 2020 – 2022.

Hiện tại, chúng tôi mong muốn có thêm nhiều cộng tác viên ở một số vị trí sau:

- Biên dịch tin quốc tế
- Tổng hợp tin tức giới trẻ trong nước
- Thiết kế và trình bày

Mọi chi tiết xin liên hệ:

VĂN PHÒNG
ỦY BAN GIỚI TRẺ VÀ THIẾU NHI
HĐGM VIỆT NAM

72/12 Trần Quốc Toản, P8, Q3, TP.HCM

Email: cayouth.vn@gmail.com

CHỦ ĐỀ
SỐ TIẾP THEO

Người Trẻ

&

tinh thần

linh hoạt

BE FLEXIBLE

Ban Biên Tập



Lm. Lê Quang Việt
Tổng Biên Tập



Therese.NGUYEN
Biên tập nội dung



Therese.Hannah
Phụ trách Tin quốc tế



Therese.NGOCP
Phụ trách Tin quốc tế



Therese.Lá
Phụ trách Tin quốc tế



Goretti.TRAN
Phụ trách Tin quốc tế



Savio.Thiện
Phụ trách Tin trong nước



John.VuPham
Phụ trách Tin trong nước



Giuse.TRUONG
Thiết kế



Giuse.DANG
Thiết kế



Giuse. Kim
Thiết kế

Thiết kế và trình bày: O-team