

GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG



CẨM NANG CỬ HÀNH PHỤNG VỤ NĂM THÁNH 2025

DẪN NHẬP

Tại Rôma, ngày 9 tháng 5 năm 2024, Lễ trọng Chúa Giêsu Kitô Lên Trời, Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Sắc Chỉ “*Spes non confundit*” (Đức trông cậy không làm thất vọng) (Rm 5,5) quyết định khai mạc Năm Thánh thường lệ bằng việc mở Cửa Thánh của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican vào ngày 24 tháng 12 năm nay 2024.

Ngoài ra Ngài cũng quyết định rằng vào Chúa Nhật 29 tháng 12 năm 2024, tại tất cả các Nhà thờ Chính Tòa, các giám mục Giáo phận sẽ cử hành Thánh Lễ long trọng khai mạc Năm Thánh.

Năm Thánh sẽ kết thúc vào Chúa Nhật 28 tháng 12 năm 2025 tại các Giáo Hội địa phương.

“Trong thời gian Năm Thánh, phải lo liệu sao cho Dân Chúa tham dự đầy đủ việc đón nhận lời loan báo niềm hy vọng về ân sủng của Thiên Chúa cũng như đón nhận những dấu chỉ chứng tỏ hiệu quả của ân sủng này” (Sắc Chỉ số 6).

“Đối với mọi người, ước gì Năm Thánh là một thời điểm gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động và cá vị, Người là “cánh cửa” ơn cứu độ (x. Ga 10, 7.9), là “niềm hy vọng của chúng ta” (x. 1 Tm 1, 1), là Đấng mà Hội Thánh có nhiệm vụ phải loan báo luôn mãi, ở mọi nơi và cho tất cả mọi người” (ibid. số 1).

“Mong sao Năm Thánh là cơ hội cho mỗi người nhen nhóm lại niềm hy vọng. Lời Chúa giúp chúng ta tìm ra những lý do cho niềm hy vọng ấy” (ibid. số 1).

“Không phải ngẫu nhiên mà hành hương là yếu tố cơ bản của mọi sự kiện Năm Thánh. Lên đường là đặc điểm của người đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Hành hương bằng cách đi bộ rất có lợi cho việc tái khám phá giá trị của sự thinh lặng, sự cố gắng và của điều thiết yếu” (ibid. số 5).

“Đức cậy cùng với đức tin và đức mến kết thành bộ ba “nhân đức đối thần”, diễn tả điều cốt lõi của đời sống Kitô hữu (x. 1 Cr 13, 13; 1 Tx 1, 3). Trong tính năng động không thể

tách rời của ba nhân đức này, có thể nói rằng, hy vọng định hướng, chỉ ra phương hướng và mục tiêu cho đời sống của người tín hữu”(ibid. số 18).

“Vì thế, Năm Thánh sắp tới sẽ là một Năm Thánh mang nét đặc trưng của niềm hy vọng không bao giờ mất đi, niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Ước mong Năm Thánh này cũng giúp chúng ta lấy lại niềm tin cần thiết vào Giáo hội và vào xã hội, vào các mối tương quan liên vị, vào các mối quan hệ quốc tế, vào việc thăng tiến phẩm giá của mọi người và tôn trọng thiên nhiên” (ibid. số 25).

Từ những giáo huấn trên của Đức Thánh Cha Phanxicô, tập Cẩm nang này được biên soạn để đồng hành và hướng dẫn Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng sống và cử hành Năm thánh này *“một cách ý thức, sống động và hữu hiệu”* (HCPV số 11).



THƯ MỤC VỤ GIÁNG SINH VÀ NĂM THÁNH 2025 GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

**Kính gửi: Quý Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh
Quý Chức việc và Cộng đoàn dân Chúa Giáo
phận Đà Nẵng.**

**Quý Cha và Anh chị em trong gia đình giáo phận thân
mến,**

Lời của Sứ thần năm xưa loan báo cho các mục đồng tại Bêlem, nay lại được vang lên với chúng ta: *“Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Davít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa”*.

Cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta hân hoan đón nhận Tin mừng Giáng Sinh. Tin mừng này nói cho chúng ta về mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người, trở nên Đấng Emmanuel, nghĩa là *“Thiên Chúa ở cùng chúng ta”*. Niềm hy vọng được cứu độ của con người nay trở thành hiện thực nơi Chúa Giêsu, Đấng là Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đúng như lời Thánh Phaolô đã khẳng định: *“Vì chúng ta tin, nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. [...] Niềm hy vọng này không làm cho chúng ta phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta”* (Rm 5,1-2.5).

Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu là *“niềm hy vọng của chúng ta”* (x. 1Tm 1,1), Người *“là Đấng mà Hội Thánh có nhiệm vụ phải loan báo luôn mãi, ở mọi nơi và cho tất cả mọi người”*. Chính trong niềm xác tín ấy mà tất cả chúng ta cùng nhau hân hoan bước vào Năm Thánh 2025 như *“những người hành hương của hy vọng”*, những người loan báo Tin mừng cứu độ của Thiên

Chúa. Năm Thánh là cơ hội để mỗi người tín hữu chúng ta “*gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động và cá vị*”, là “*những khoảnh khắc mạnh mẽ để nuôi dưỡng và củng cố niềm hy vọng như người bạn đồng hành không thể thay thế*”. Vì thế, tôi tha thiết mời gọi mọi thành phần Dân Chúa trong toàn Giáo phận hãy tích cực sống Năm Thánh trong ân sủng của Thiên Chúa, qua việc củng cố đời sống đức tin, canh tân đức ái và vững niềm trông cậy. Thánh lễ khai mạc Năm Thánh sẽ được cử hành trọng thể tại Nhà thờ Chính Tòa vào chiều Chúa Nhật, ngày 29 tháng 12 năm 2024. Trong suốt Năm Thánh, bên cạnh những Thánh lễ cấp Giáo phận và các cuộc hành hương với lòng sám hối đến các Thánh đường được chỉ định để lãnh ân xá, Giáo phận chúng ta còn được mời gọi thực thi những hành động mang dấu chỉ hy vọng như Đức Thánh Cha Phanxicô đã gợi ý, đó là *cầu nguyện cho hòa bình; quan tâm đến các gia đình, nhất là các gia đình trẻ; thăm nom và thể hiện sự gần gũi với các bệnh nhân; truyền cảm hứng và gieo hy vọng cho người trẻ; lưu tâm đến anh chị em di dân; chăm sóc những bậc cao niên; giúp đỡ những người nghèo khó*.

Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ và Niềm Hy Vọng duy nhất của chúng ta, luôn ở cùng quý Cha và anh chị em trong Mùa Giáng Sinh và Năm Mới, cũng là Năm Thánh 2025 này.

Hiệp nhất trong Chúa Kitô



+ Giuse ĐẶNG ĐỨC NGÂN
Tổng Giám mục Phó TGP Huế
Giám quản Tông Tòa Giáo phận Đà Nẵng

I. LOGO NĂM THÁNH 2025:



Ý nghĩa logo:

- Bốn hình tượng nhân vật, đại diện cho nhân loại từ bốn phương trên trái đất. Họ có màu sắc khác nhau: màu Đỏ là màu của tình yêu, hành động, và sự chia sẻ; màu Vàng cam biểu trưng sự ấm áp của con người; màu Xanh lá cây gợi lên hòa bình và trạng thái cân bằng; màu Xanh dương diễn tả sự an toàn và che chở.
- Bốn nhân vật đang ôm nhau, và nhân vật đứng đầu bám vào cây Thánh giá, nói lên tình liên đới, huynh đệ, phải đoàn kết các dân tộc với nhau. Cuộc hành trình của người hành hương không phải là cá nhân, mà mang tính cộng đoàn với những dấu hiệu của một sự năng động, ngày càng tiến về phía Thánh Giá.
- Những con sóng vỗ mạnh bên dưới ám chỉ rằng cuộc hành hương của cuộc sống không phải lúc nào cũng phẳng lặng.
- Hoàn cảnh cá nhân và các biến cố xảy ra trên thế giới hiện nay đòi hỏi một cảm thức hy vọng lớn hơn. Đây là lý do tại sao phần dưới của cây Thánh giá được kéo dài ra, biến thành mỏ neo, vốn mang tính ẩn dụ của hy vọng, chi phối sự chuyển động của sóng.

- Thánh giá không ở thể tĩnh, mà là ở thể động, hướng về và gặp gỡ nhân loại như thể không muốn bỏ rơi nhưng cung cấp sự chắc chắn về sự hiện diện của nó và sự trấn an của hy vọng.

- Dòng chữ Latinh “Peregrinantes in Spem”(Những người hành hương của Hy vọng), khẩu hiệu của Năm thánh 2025, được viết bằng màu xanh lá cây, cũng biểu thị cho niềm hy vọng.

+ + + + +

II. KINH NĂM THÁNH 2025

Lạy Cha trên trời,/ xin cho ơn đức tin mà Cha ban tặng chúng con trong Chúa Giêsu Kitô,/ Con Cha và Anh của chúng con,/ cùng ngọn lửa đức ái được thắp lên trong tâm hồn chúng con bởi Chúa Thánh Thần,/ khơi dậy trong chúng con niềm hy vọng hồng phúc hướng về Nước Cha trị đến.

Xin ân sủng Cha biến đổi chúng con thành những người miệt mài vun trồng hạt giống Tin Mừng./ Ước gì những hạt giống ấy biến đổi từ bên trong nhân loại và toàn thể vũ trụ này,/ trong khi vững lòng mong đợi trời mới đất mới,/ lúc mà quyền lực Sự Dữ sẽ bị đánh bại,/ và vinh quang Cha sẽ chiếu sáng muôn đời.

Xin cho ân sủng của Năm Thánh này khơi dậy trong chúng con,/ là Những Người Lữ Hành Hy Vọng,/ niềm khao khát kho tàng ở trên trời./ Đồng thời cũng làm lan tỏa trên khắp thế giới niềm vui và sự bình an của Đấng Cứu Chuộc chúng con.

Xin tôn vinh và ngợi khen Cha là Thiên Chúa chúng con,/ Cha đáng chúc tụng mãi muôn đời. Amen.

+ + + + +

III. BÀI HÁT NĂM THÁNH 2025



Những người hành hương của hy vọng

Nhạc: Francesco Meneghello
Lời nguyên gốc tiếng Ý: Pierangelo Sequeri
Lời Việt: Ủy Ban Thánh Nhạc

Tin tưởng (M.M. ♩ = c. 69)

Nhạc dạo

Điệp khúc

Đang bùng cháy trong con ngọn lửa hy vọng, đây bài

hát con dâng kính Ngài: là Thiên Chúa, nguồn sống vô tận

vô biên, đường con đi từng bước vững tin vào Ngài.



Phiên khúc

1. Muôn dân nước, muôn ngôn ngữ khắp nơi trên thế giới, được Lời
2. Ôi Thiên Chúa, Ngài là Đấng nhân hậu và khoan dung, là hùng
3. Nào cùng ngược nhìn và bước đi trong làn gió mới, và cùng



1. Chúa soi sáng đưa dẫn lối. Mọi con cái tàn mác sống bơ vơ
2. đông, là hy vọng tương lai, Ngài chăm sóc, chờ che, đỡ nâng cho
3. hướng về Chúa Con giáng thế, Ngài đã đến vì chính chúng ta và



1. lạc loài nay tìm được mái ấm trong Con Một Cha chí ái.
2. mọi loài, Thánh Thần hằng luôn canh tân cho một trời đất mới.
3. mọi người, Ngài là đường đưa ta đi đến cùng Cha chí thánh.



IV. ĐỊA ĐIỂM HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH TẠI GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG:

1. Nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa – Giáo hạt Đà Nẵng.
2. Nhà thờ Phú Thượng – Giáo hạt Hòa Vang.
3. Đền Thánh Anrê Phú Yên – Phước Kiều – Giáo hạt Hội An.
4. Nhà thờ Giáo xứ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu – Giáo hạt Trà Kiệu.
5. Nhà thờ Tam Kỳ - Giáo hạt Tam Kỳ.

++++

V. LỊCH HÀNH HƯƠNG:

1. Các Thánh Lễ cấp Giáo phận:

- Chúa Nhật, 29.12.2024: Khai mạc Năm Thánh, tại nhà thờ Chính Tòa.
- Thứ tư, 01.01.2025: Hành hương đầu năm Dương lịch 2025, tại nhà thờ Giáo xứ Trà Kiệu.
- Thứ bảy, 18.01.2025: Truyền chức Phó tế, tại nhà thờ Giáo xứ An Ngãi.
- Thứ tư, 05.3.2025: Lễ Tro, tại Núi Sọ Giáo xứ An Ngãi.
- Thứ ba Tuần Thánh, 15.4.2025: Lễ Dầu, tại nhà thờ Giáo xứ Tam Kỳ.
- Thứ sáu + Thứ bảy, 30 – 31.5.2025: Đại hội Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu, tại Giáo xứ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu.
- Thứ bảy, 26.7.2025: Hành hương Đền Thánh Chân Phước Anrê Phú Yên – Phước Kiều.
- Thứ hai, 08.9.2025: Truyền chức Linh mục, tại nhà thờ Giáo xứ Phú Thượng.
- Chúa Nhật, 28.12.2025: Bế mạc Năm Thánh 2025.

2. Những cuộc hành hương dành riêng:

Dựa trên “*Lịch Năm Thánh*” về các đại sự kiện Năm Thánh 2025 của Tòa Thánh, xin gợi ý những cuộc hành hương dành riêng (xin tự chọn và liên lạc đăng ký tại những địa điểm hành hương ở **mục II**) sau đây:

- 2.1. Ban truyền thông: 24-26.01.2025.
- 2.2. Ban trật tự: 08-09.02.2025.
- 2.3. Quý Phó tế: 21-23.02.2025.
- 2.4. Thiện nguyện: 08-09.3.2025.
- 2.5. Lòng Thương Xót: 28-30.3.2025.
- 2.6. Bệnh nhân và y tế: 05.06.4.2025.
- 2.7. Thiếu nhi: 25-27.4.2025.
- 2.8. Người khuyết tật và những người bạn đồng hành: 28-29.4.2025.
- 2.9. Doanh nghiệp: 04.04.5.2025.
- 2.10. Thánh nhạc và ca đoàn: 10-11.5.2025.
- 2.11. Các gia đình: 30.5-01.6.2025.
- 2.12. Các Hội đoàn, Đoàn thể và phong trào: 07-08.6.2025.
- 2.13. Quý chủng sinh: 23-24.6.2025.
- 2.14. Quý Giám mục và Linh mục: 25-27.6.2025.
- 2.16. Giới trẻ: 28.7-03.8.2025.
- 2.17. Giáo lý viên: 26-28.9.2025.
- 2.18. Di dân: 04-05.10.2025.
- 2.19. Đời sống thánh hiến: 08-09.10.2025.
- 2.20. Giáo viên Công Giáo: 31.10-02.11.2025.
- 2.21. Bác ái – Caritas: 16.11.2025.
- 2.22. Thánh nhạc và các ca đoàn: 21-23.11.2-25.

3. Các cuộc hành hương khác: Các Giáo xứ, nhóm, gia đình hoặc cá nhân tự chọn và liên lạc tại địa điểm hành hương, để sắp xếp chuẩn bị hoặc hành hương tự do.

VI. QUI ĐỊNH VỀ ÂN XÁ:

1. Trong những “Cuộc Hành Hương Thánh”:

Các Tín hữu, những người hành hương của niềm hy vọng, sẽ có thể nhận được Ân xá Năm Thánh do Đức Thánh Cha ban nếu họ thực hiện một cuộc hành hương đạo đức đến bất kỳ địa điểm thánh nào của Năm Thánh. Ở đó họ có thể:

- Sốt sáng tham dự Thánh Lễ.
- Cử hành Lời Chúa hay Giờ Kinh Phụng vụ (kinh Sách, kinh Sáng, kinh Chiều).
- Ngắm Đàng Thánh Giá.
- Đọc Kinh Mân Côi.
- Cử hành sám hối, kết thúc bằng việc xưng tội cá nhân.

2. Trong những “Cuộc Viếng Thăm Đạo Đức Đến Những Nơi Thánh”:

* Các Tín hữu sẽ có thể nhận được Ân xá nếu, cá nhân hoặc theo nhóm, khi sốt sáng đến viếng bất kỳ địa điểm Năm Thánh nào và ở đó, họ thực hành những việc sau:

- Châu Thánh Thể trong một khoảng thời gian thích hợp.
- Kết thúc bằng Kinh Lạy Cha, Tuyên xưng Đức Tin dưới bất kỳ hình thức hợp pháp nào.
- Và hướng về Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa.

* Những tín hữu thực sự sám hối, nhưng không thể tham gia vào các buổi cử hành long trọng, các cuộc hành hương và các cuộc viếng thăm đạo đức vì những lý do nghiêm trọng (như trước hết là các đan sĩ ẩn tu, người bệnh, người bị giam giữ, cũng như những người phục vụ liên tục cho người bệnh trong các bệnh viện hoặc những nơi chăm sóc khác), sẽ nhận được Ân xá Năm Thánh, với cùng những điều kiện nếu, hiệp nhất thiêng liêng với các Tín hữu hiện diện, đặc biệt trong những thời điểm những lời của Đức Giáo Hoàng hoặc Các

Giám mục Giáo phận được truyền tải qua các phương tiện truyền thông; Tại nhà của họ hoặc ở bất cứ nơi nào mà họ buộc phải hiện diện (Ví dụ: Trong nhà nguyện của đan viện, bệnh viện, viện dưỡng lão, nhà tù...), họ sẽ đọc Kinh Lạy Cha, Tuyên xưng đức tin dưới bất kỳ công thức hợp pháp nào và những lời cầu nguyện khác phù hợp với mục đích của Năm Thánh, dâng lên những đau khổ hoặc khó khăn trong cuộc sống của họ.

3. Trong những “Công Việc Của Lòng Thương Xót Và Sám Hối”:

* Các Tín hữu sẽ có thể nhận được Ân xá Năm Thánh nếu, với tâm hồn đạo đức, họ có thể thực hành những việc sau:

- Tham gia vào các hoạt động truyền giáo bình dân.
- Dự khoá Linh thao.
- Tham dự các cuộc gặp gỡ huấn luyện về các tài liệu của Công đồng Vatican II và Sách Giáo lý Giáo Hội Công Giáo, được tổ chức tại một nhà thờ hoặc một nơi nào khác thích hợp, theo ý của Đức Thánh Cha.

* Ân xá cũng được đi kèm với các công việc của lòng thương xót và sám hối, qua đó thực hiện việc hoán cải. Các Tín hữu, theo gương và mệnh lệnh của Chúa Kitô, được khuyến khích thực hiện các công việc bác ái hoặc lòng thương xót thường xuyên hơn, cụ thể là:

- *“Các việc của lòng thương xót thể xác: Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, tiếp đón người lạ, giúp đỡ người bệnh, thăm tù nhân, chôn cất kẻ chết”* (Misericordiae vultus, 15).

- *“Các việc của lòng thương xót thiêng liêng: Khuyến nhủ kẻ ngờ vực, dạy dỗ kẻ mê muội, răn bảo kẻ có tội, an ủi kẻ âu lo, tha thứ kẻ xúc phạm, chịu đựng kẻ làm phiền, cầu nguyện với Thiên Chúa cho kẻ sống và kẻ chết”* (ibid).

* Các Tín hữu sẽ có thể nhận được Ân xá nếu:

- Họ đến thăm những anh chị em đang gặp khó khăn hoặc túng thiếu (người bệnh, tù nhân, người già cô đơn, người khuyết tật...), như thể thực hiện một cuộc hành hương đến với Chúa.

- Kitô hiện diện trong họ (Mt 25, 34-36) và tuân theo các điều kiện thiêng liêng, bí tích và cầu nguyện thông thường.

* Ông Toàn xá Năm Thánh cũng có thể nhận được thông qua các sáng kiến thực hiện một cách cụ thể và quảng đại tinh thần sám hối như tinh thần của Năm Thánh, đặc biệt là tái khám phá giá trị sám hối của ngày Thứ Sáu:

- Tiết độ, trong tinh thần sám hối, ít nhất là trong suốt một ngày, khỏi những phân tâm vô ích (thực cũng như ảo, chẳng hạn do phương tiện truyền thông và mạng xã hội gây ra).

- Giảm bớt sự tiêu dùng dư thừa (Ví dụ bằng cách ăn chay hoặc kiêng thịt theo các quy tắc chung của Giáo Hội và các quy định của các Giám mục).

- Quyên góp một khoản tiền tương ứng cho người nghèo.

- Hỗ trợ các công việc có tính chất tôn giáo hoặc xã hội, đặc biệt là ủng hộ việc bào chữa và bảo vệ sự sống trong mọi giai đoạn và chất lượng cuộc sống, của trẻ em bị bỏ rơi, thanh thiếu niên gặp khó khăn, người già neo đơn hoặc túng thiếu, người di cư từ nhiều quốc gia.

- Dành một phần hợp lý thời gian rảnh của mình cho các hoạt động tình nguyện được cộng đồng quan tâm hoặc cho các hình thức dấn thân cá nhân tương tự khác.

VII. ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÃNH NHÂN ÂN XÁ:

Người muốn lãnh nhận Ân xá (theo giải thích của Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS) phải có những điều kiện sau đây:

1. Là người đã được rửa tội.
2. Không bị vạ tuyệt thông.
3. Sống trong tình trạng ân sủng ít là vào lúc kết thúc công tác phải làm:

Tiêu chuẩn này có nghĩa là Tín hữu muốn lãnh nhận Ân xá phải ở trong tình trạng sạch tội trọng. Điều kiện này không đòi người ta phải sạch tội trọng luôn luôn, mà chỉ cần sống trong ơn nghĩa cùng Chúa vào lúc kết thúc công việc phải làm. Về vấn đề này, tín hữu phải tránh 2 thái cực: Một là quá tự phụ hay đánh lừa mình: Coi mình chắc chắn đang sống trong ơn nghĩa Chúa một cách dễ dãi; Hai là “*quá đối lo lắng*” một cách không chính đáng rằng mình đang lỗi phạm nghiêm trọng đến Chúa (GLCG 2092).

Ba điều kiện vừa nêu trên được gọi là những yếu tố nền tảng cho việc lãnh nhận Ân xá.

4. Có ý định muốn lãnh nhận Ân xá.

5. Thi hành những công tác như đã ấn định.

Trong khi hầu hết các Ân xá, cả ơn tiểu xá lẫn ơn toàn xá, đều được lãnh nhận qua đọc kinh hay thi hành một công tác đạo đức nào đó như phần việc của Ân xá, nhưng để hưởng ơn toàn xá thì Hội Thánh đòi hỏi những lời kinh và công tác thêm vào mà thường được gọi là “*những điều kiện thông thường*”. Những điều kiện thông thường chính là: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý ĐGH.

6. Xưng tội.

Việc xưng tội ở đây được hiểu là trực tiếp đến tòa giải tội để lãnh nhận Bí tích Giao hòa (SBAX, “*Quy Chế*” N. 20 §

2). Dẫu rằng việc ăn năn tội cách trọn rất đáng ca ngợi, nó giúp chúng ta chống lại khuynh hướng nghiêng về đàng tội, và khi được thực hiện với lòng thành, sẽ làm tâm hồn chúng ta trở nên trong trắng, nhưng hành vi này không đáp ứng yêu cầu là lãnh nhận Bí tích Hòa Giải thì mới được hưởng ơn toàn xá. Thời điểm xưng tội có thể diễn ra trước hoặc sau dịp lãnh nhận Ân xá vài ngày (SBAX, “*Quy Chế*” N. 20 § 3). Chính hạn từ “vài ngày” dẫn đến sự cắt nghĩa chủ quan và sai chệch của một số người về thời hạn xưng tội. Chúng ta phải dựa vào hướng dẫn của Hội Thánh: Trước đây, luật cũ định là trước hoặc sau 8 ngày (BGL [1917] 931 § 1). Còn theo chỉ dẫn của Tòa Ân Giải Tối Cao hiện nay, việc xưng tội phải diễn ra “trong vòng khoảng 20 ngày trước hoặc sau hành vi lãnh nhận Ân xá”. Như vậy, những ai xưng tội hằng tháng coi như đã thỏa mãn đòi hỏi này vì trước hoặc sau 20 ngày của hành vi lãnh nhận Ân xá sẽ lên đến 40 ngày, tức là đủ điều kiện về xưng tội để lãnh ơn toàn xá cho mọi ngày.

7. Rước lễ.

Thứ nhất, rước lễ ở đây phải là rước lễ Bí Tích chứ không phải rước lễ thiêng liêng. Thứ hai, không phải là rước lễ cách bất xứng/phạm thánh, nhưng là rước lễ trong tình trạng ân sủng, trừ khi có lý do quan trọng và không có dịp tiện đi xưng tội. Trong trường hợp này, họ phải tâm niệm về bổn phận thống hối trọn vẹn, bao gồm lòng dốc quyết đi xưng tội sớm ngày nào có thể. Thứ ba, tốt nhất là việc rước lễ được thực hiện mỗi ngày/cùng ngày khi lãnh nhận Ân xá. Tuy nhiên, cũng như việc xưng tội, thời điểm chịu lễ có thể diễn ra trước hay sau hành vi/dịp được ơn toàn xá một số ngày, theo quyết định của Tòa Ân Giải Tối Cao hiện nay, là trong vòng khoảng 20 ngày trước hoặc sau hành vi/công việc kèm theo lãnh nhận Ân xá.

Bản quyền địa phương có thể miễn chuẩn việc xưng tội và rước lễ cho những người không thể tuân giữ được vì những lý do bất khả kháng (chẳng hạn như ở quá xa nhà thờ, hoặc đau ốm bệnh tật...). Những người này phải dốc lòng ăn

năn tội, cùng có ý hướng xưng tội và rước lễ sớm nhất có thể (SBAX, “Quy Chế” N. 25).

8. Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng.

“Quy Chế” số N. 19 trong “Sổ Bộ Các Ân xá: Quy Chế và Ân Ban” cho biết: Việc làm để lãnh ơn toàn xá liên hệ tới nhà thờ hay nhà nguyện thì gồm hành vi kính viếng nhà thờ/nhà nguyện, đồng thời nguyện cầu một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, trừ khi có chỉ dẫn khác. Đây là việc làm được chỉ định của ơn toàn xá. Còn việc cầu nguyện theo ý ĐGH thì vẫn phải thi hành, không nên hiểu cách khác và không được tự miễn. Nhiều người nhầm lẫn việc cầu nguyện theo ý ĐGH là đọc Một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính. không có bản văn nào ghi rằng cầu nguyện theo ý ĐGH thì đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính cả, nhưng đều ghi là được hoàn thành bằng việc đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Kính Mừng là đủ, nhưng vì lòng đạo đức mà đọc thêm những kinh khác cũng là điều tốt.

Ba điều kiện xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý ĐGH, có thể làm trước, hoặc sau mấy ngày của ngày làm việc có ơn toàn xá. Tuy nhiên, Rước Lễ và cầu nguyện theo ý ĐGH nên cùng ngày với ngày làm việc của ơn toàn xá (SBAX, “Quy Chế” N. 20 § 3). Nếu việc thực hiện ơn toàn xá thiếu hoàn hảo, hoặc nếu việc làm và ba điều kiện vừa nêu không trọn vẹn, thì chỉ còn là ơn tiểu xá/ơn phần xá (Ibid., N. 20 § 4). Chỉ một lần xưng tội là đủ cho việc lãnh nhận một số các ơn toàn xá, còn rước lễ và cầu nguyện theo ý ĐGH thì phải thực hiện cho mỗi lần lãnh ơn toàn xá (Ibid., N. 20 § 2). Nhưng vì Tín hữu được phép rước lễ 2 lần/ngày (BGL 917) và thời điểm rước lễ có thể diễn ra trước, hoặc sau 20 ngày của ngày làm việc có ơn toàn xá, nên mặc dù chỉ được lãnh nhận một ơn toàn xá mỗi ngày, chúng ta có thể áp dụng lần rước lễ thứ hai cho lần lãnh nhận ơn toàn xá khác.

9. Dứt bỏ lòng quyến luyến các tội, dù là tội nhẹ.

Mặc dù vẫn có thể phạm tội, hoặc bị nghiêng chiều về tội lỗi thường xuyên, nhưng bao lâu tâm hồn không dính mắc vào tội lỗi hoặc không còn mong muốn phạm tội với động cơ là kính mến Chúa trên hết mọi sự, chúng ta được coi là dứt bỏ lòng quyến luyến các tội.



VIII. PHỤNG VỤ NĂM THÁNH:

1. THÁNH LỄ:

Thánh lễ trong Năm Thánh được cử hành với lễ phục phù hợp với ngày hoặc Mùa Phụng Vụ bất cứ khi nào có các Lễ đặc biệt được tổ chức vào dịp Năm Thánh, ngoại trừ các ngày Lễ Trọng, các Chúa Nhật và Lễ Kính, các ngày trong Tuần Thánh, Tam Nhật Thánh, các ngày trong Tuần Bát nhật Phục sinh, các ngày trong tuần của Mùa Vọng từ ngày 17 tháng 12 đến hết ngày 24 tháng 12, các ngày trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, Lễ cầu cho Các Tín hữu đã qua đời và Thứ Tư Lễ Tro.

MẪU A.

*** Ca Nhập Lễ:** Tv 27 (26), 14

Hãy trông đợi Chúa; hãy mạnh mẽ;

hãy can đảm, và hãy trông đợi Chúa (MPS: Alleluia!)

*** Lời Nguyện Nhập Lễ:**

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trái tim con người luôn khao khát Chúa, xin đoái nhìn đến đoàn dân Chúa là những người đang hành hương trong năm đầy ân sủng này, xin cho chúng con luôn liên kết với Chúa Kitô, là tảng đá cứu độ, để hân hoan đạt đến đích điểm của đức cậy trông. *Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.*

*** Lời Nguyện Tiến Lễ:**

Lạy Chúa, xin thương chấp nhận hiến lễ của gia đình Chúa đây, để nhờ có Chúa che chở chúng con không đánh mất những gì đã lãnh nhận, nhưng đạt đến hồng ân vĩnh cửu muôn đời. *Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.*

*** Kinh Tiền Tụng:** *Chúa Kitô, niềm hy vọng duy nhất của chúng con.*

X. Chúa ở cùng anh chị em.

Đ. Và ở cùng cha.

X. Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ. Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Chúng con ca ngợi Chúa là Đấng cao cả. Vì trong thời gian ân sủng này, Chúa quy tụ con cái Chúa thành một gia đình, để khi được soi sáng bởi Lời ban Sự Sống, họ vui mừng cử hành màu nhiệm Con Chúa chịu khổ hình và sống lại.

Người là ơn cứu độ, luôn được cầu khẩn và mong đợi, Người kêu mời mọi người đến dự bàn tiệc của Người, chữa lành các vết thương thể xác và tinh thần, ban niềm vui cho những người đau khổ.

Qua tất cả những dấu chỉ của lòng Chúa yêu thương, chúng con được tái sinh với đức tin sống động, hướng đến một đức cậy vững vàng hơn, và hiến dâng chính mình để yêu thương phục vụ anh chị em chúng con, đang khi chúng con mong đợi Người trở lại.

Nhờ Người, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh, chúng con hát ca ngợi khen Chúa, và không ngừng tung hô rằng:

Thánh, Thánh, Thánh . . .

* **Ca Hiệp Lễ:** Lc 4,18-19

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi,

*Người sai tôi đi rao giảng tin vui cho người nghèo khó,
công bố năm hồng ân của Chúa (MPS: Alleluia!)*

* **Lời Nguyện Hiệp Lễ:**

Lạy Chúa, Chúa tái tạo chúng con bởi cùng một tấm Bánh và nâng đỡ chúng con bằng một niềm trông cậy, xin củng cố ban sức mạnh cho chúng con nhờ ân sủng Chúa, để khi trở nên một thân thể và một tinh thần trong Chúa Kitô, chúng con được cùng Người sống lại vinh quang. *Người hằng sống và hiển trị muôn đời.*

*** Phép Lành Trọng Thể:**

+ **Chủ tế:** Xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em.

+ **Đ:** Amen.

+ **Chủ tế:** Xin Người chiếu sáng tôn nhan Người trên anh chị em và tỏ lòng thương xót anh chị em.

+ **Đ:** Amen.

+ **Chủ tế:** Xin Người ghé mắt nhìn đến anh chị em và ban bình an cho anh chị em.

+ **Đ:** Amen.

+ **Chủ tế:** Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

+ **Đ:** Amen.

+ + + + +

MẪU B.

*** Ca Nhập Lễ:** Tv 90 (89), 1-2

*Lạy Chúa, Chúa là nơi ẩn náu của chúng con,
từ đời nọ đến đời kia; từ đời nọ đến đời kia,
Chúa luôn hiện hữu (MPS: Alleluia).*

*** Lời Nguyện Nhập Lễ:**

Lạy Chúa, khi thời gian viên mãn, Chúa đã sai Con Chúa đến thế gian làm Đấng Cứu Độ chúng con, xin cho chúng con, khi lữ hành qua dòng lịch sử, được ánh sáng màu nhiệm vượt qua của Người dẫn đưa chúng con đến gặp Chúa là niềm hy vọng duy nhất của chúng con. *Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.*

*** Lời Nguyện Tiên Lễ:**

Lạy Chúa, xin thương nhận hiến lễ chúng con dâng trên bàn thờ khi hân hoan cử hành Năm Thánh, để chúng con được thông phần vào sự sống vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Đấng đã dùng cái chết của Người mà cứu chúng con khỏi sự chết. *Người hằng sống và hiển trị muôn đời.*

*** Kinh Tiền Tụng:**

X. Chúa ở cùng anh chị em.

Đ. Và ở cùng cha.

X. Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ. Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Người là Con Chúa, được sinh ra trước mọi thời gian, đã được Đức Trinh Nữ Maria hạ sinh trong thời gian, và được xúc dầu bởi Thánh Thần, đã nhân danh Chúa công bố một năm hồng ân, mang lại an ủi cho người đau khổ, giải thoát cho kẻ bị giam cầm, ơn cứu rỗi và bình an cho toàn thể nhân loại.

Người là niềm hy vọng đích thực duy nhất, vượt trên mọi hy vọng của con người, tỏa sáng trong mọi thời đại.

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng:

Thánh, Thánh, Thánh . . .

*** Ca Hiệp Lễ:** Tt 2, 12-13

Chúng ta hãy sống công chính và đạo đức trong thời đại này,

đang khi mong đợi niềm hy vọng hồng phúc

và sự xuất hiện của vinh quang Thiên Chúa (MPS:

Alleluia).

*** Lời Nguyện Hiệp Lễ:**

Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bàn tiệc thánh, xin thánh hóa chúng con, và qua màu nhiệm Hội Thánh Chúa, xin cho tất cả các quốc gia được vui mừng đón nhận ơn cứu rỗi đã được hoàn tất trên Thánh Giá của Con Một Chúa. *Người hằng sống và hiển trị muôn đời.*

*** Phép Lành Trọng Thể:**

+ Chủ tế: Lạy Chúa, xin ở gần những ai kêu cầu Chúa, và nhân từ bảo vệ những ai trông cậy vào lòng Chúa xót

thương, để họ trung thành trong nếp sống thánh thiện, và được no đầy ân lộc trên đời tạm này, họ cũng nên người thừa hưởng trọn vẹn lời hứa của Chúa cho đến muôn đời. *Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.*

+ Đ: Amen.

+ **Chủ tế:** Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

+ Đ: Amen.

+ + + + +

MẪU C.

* **Ca Nhập Lễ:** Tt 3, 5.7

Thiên Chúa đã cứu rỗi chúng ta qua phép rửa tái sinh và đổi mới trong Thánh Thần, để khi được nên công chính nhờ ân sủng của Người, chúng ta trở thành những người thừa hưởng niềm hy vọng được sống đời đời (MPS. Alleluia).

* **Lời Nguyện Nhập Lễ:**

Lạy Chúa, qua người Con Một của Chúa, Chúa ban cho nhân loại phương được cứu rỗi và hồng ân sự sống vĩnh cửu, xin cho tất cả những ai đã được tái sinh trong Chúa Kitô biết ước muốn và có khả năng thực hiện những điều Chúa truyền dạy, để đoàn dân được gọi vào Vương quốc của Chúa luôn vững vàng trong đức tin, vui mừng trong đức cậy và nhiệt thành trong đức mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, *Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.*

* **Lời Nguyện Tiến Lễ:**

Lạy Chúa, xin nhìn đến khuôn mặt của Đức Kitô, niềm hy vọng duy nhất của chúng con, Đấng đã nộp mình làm giá chuộc cho muôn dân, để nhờ Người, từ khi mặt trời mọc lên cho đến khi lặn xuống, Danh Chúa được tôn vinh giữa các dân tộc và ở khắp nơi, một hiến lễ duy nhất được dâng lên Chúa uy linh. *Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.*

*** Kinh Tiền Tụng:**

X. Chúa ở cùng anh chị em.

Đ. Và ở cùng cha.

X. Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ. Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Vì nơi Người, những lời Chúa hứa từ xưa đã được ứng nghiệm, bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng, thế giới được tái sinh và nhân loại được tái tạo.

Qua cuộc hiến tế một lần duy nhất trên Thánh giá, Người muốn đoàn con Chúa đang tản mác khắp nơi, được quy tụ tất cả trong cùng một gia đình. Người là trưởng tử giữa muôn người, và khi được đưa lên cao trong vinh quang, Người đặt trước mặt chúng con niềm hy vọng về niềm vui vĩnh cửu.

Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, chúng con tạ ơn Chúa, và hân hoan tung hô rằng:

Thánh, Thánh, Thánh . . .

*** Ca Hiệp Lễ:** Mt 28, 20

Chúa phán: *“Này, Ta ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”* (MPS: Alleluia).

*** Lời Nguyện Hiệp Lễ:**

Lạy Chúa, chúng con đã được mạnh sức nhờ Bánh từ trời, xin cho chúng con luôn gắn kết với Tin Mừng sự sống, để trở thành chất men mang lại sự sống và nên phương tiện cứu rỗi cho gia đình nhân loại. *Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.*

*** Phép Lành Trọng Thể:**

+ **Chủ tế:** Nguyện xin bình an của Thiên Chúa, sự bình an vượt trên mọi trí hiểu, giữ tâm trí anh chị em trong sự nhận

biết cũng như trong tình yêu của Thiên Chúa, và của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.

+ **Đ**: Amen.

+ **Chủ tế**: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

+ **Đ**: Amen.

2. HÀNH ĐỘNG SÁM HỐI

(Tùy chọn những mẫu sau:)

MẪU A.

+ **Chủ tế**: Lạy Chúa là Đấng khơi dậy đức tin: Xin Chúa thương xót chúng con.

+ **Đ**: Xin Chúa thương xót chúng con.

+ **Chủ tế**: Lạy Chúa Kitô là Đấng trao ban đức cậy: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

+ **Đ**: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

+ **Chủ tế**: Lạy Chúa là Đấng thông truyền đức mến: Xin Chúa thương xót chúng con.

+ **Đ**: Xin Chúa thương xót chúng con.

+ + + + +

MẪU B.

+ **Chủ tế**: Lạy Chúa, Chúa mở mắt người mù và giải thoát các tù nhân: Xin Chúa thương xót chúng con.

+ **Đ**: Xin Chúa thương xót chúng con.

+ **Chủ tế**: Lạy Chúa Kitô, Chúa hứa ban trời mới đất mới: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

+ **Đ**: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

+ **Chủ tế**: Lạy Chúa, Chúa đang ngự bên hữu Chúa Cha: Xin Chúa thương xót chúng con.

+ **Đ**: Xin Chúa thương xót chúng con.

+ + + + +

MẪU C.

+ **Chủ tế:** Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng xua tan bóng tối: Xin Chúa thương xót chúng con.

+ **Đ:** Xin Chúa thương xót chúng con.

+ **Chủ tế:** Lạy Chúa Kitô, Chúa là cánh cửa đưa đến ơn cứu rỗi: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

+ **Đ:** Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

+ **Chủ tế:** Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng không bao giờ chấm dứt: Xin Chúa thương xót chúng con.

+ **Đ:** Xin Chúa thương xót chúng con.

+ + + + +

MẪU D.

+ **Chủ tế:** Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng của chúng con: Xin Chúa thương xót chúng con.

+ **Đ:** Xin Chúa thương xót chúng con.

+ **Chủ tế:** Lạy Chúa Kitô, Chúa là Đấng Cứu Độ chúng con: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

+ **Đ:** Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

+ **Chủ tế:** Lạy Chúa, Chúa là sự sống của chúng con: Xin Chúa thương xót chúng con.

+ **Đ:** Xin Chúa thương xót chúng con.

+ + + + +

MẪU E.

+ **Chủ tế:** Lạy Chúa, Chúa là Đấng bênh vực người nghèo: Xin Chúa thương xót chúng con.

+ **Đ:** Xin Chúa thương xót chúng con.

+ **Chủ tế:** Lạy Chúa Kitô, Chúa là nơi ẩn náu cho người yếu đuối: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

+ **Đ:** Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

+ **Chủ tế:** Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng của tội nhân: Xin Chúa thương xót chúng con.

+ **Đ:** Xin Chúa thương xót chúng con.

3. BÀI ĐỌC

Trong Mùa Vọng, Giáng sinh, Mùa Chay và Phục sinh, sử dụng các bài đọc của ngày trong tuần cho phần Phụng Vụ Lời Chúa. Sau đây, các bài đọc dành cho Mùa Thường Niên:

*** Bài Đọc:**

Trích sách Ngôn sứ Isaia **Is 61,1-3a, 6a, 8b-9**

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xúc dầu cho tôi; Người sai tôi đi loan báo tin vui cho những người bé mọn, chữa lành những tâm hồn tan vỡ, công bố lệnh ân xá cho những người bị giam cầm và giải thoát cho các tù nhân, loan báo một năm hồng ân của Chúa và ngày báo thù của Thiên Chúa chúng ta, để an ủi tất cả những ai than khóc; Để đặt trên những người đang than khóc ở Sion một vương miện thay cho tro bụi, trao đến họ dầu vui mừng thay cho than khóc, chiếc áo choàng vinh quang thay cho tinh thần sầu muộn.

Chính các người sẽ được gọi là tư tế của Chúa, là thừa tác viên của Thiên Chúa chúng ta.

Ta sẽ thường công xứng đáng cho chúng, Ta sẽ lập giao ước bền vững với chúng. Dòng dõi chúng sẽ được nổi danh giữa các quốc gia, và con cháu chúng sẽ được biết đến nơi các dân tộc; Mọi người thấy chúng sẽ nhìn nhận chúng là giống nòi được Chúa chúc phúc.

Đó là Lời Chúa.

Hoặc

Trích thư của Thánh Phaolô gửi Tín hữu Rôma

Rm 5, 5-11

Anh chị em thân mến! Đức trông cậy không làm chúng ta thất vọng, vì tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần đã được ban cho chúng ta. Vì ngay khi chúng ta còn yếu đuối, vào thời đã định, Đức Kitô đã chết vì những người có tội. Hiếm có ai chết vì người công chính, họa chẳng mới có người dám chết vì một người tốt lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, là trong khi chúng ta còn là tội nhân, Đức Kitô đã chết vì

chúng ta. Bây giờ, chúng ta đã được nên công chính nhờ máu huyết của Người, thì trong tương lai, cũng chính nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Vì khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Thiên Chúa, chúng ta đã được giao hòa với Người nhờ cái chết Con của Người, thì hơn thế nữa, khi đã được hòa giải, chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người. Không những thế, chúng ta cũng vui mừng trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người mà hiện nay chúng ta đã nhận được sự giao hòa.

Đó là Lời Chúa.

* **Đáp Ca:** **Tv 89 (88), 21-22, 25.27**

+ **Đ:** *Lạy Chúa, đời đời con ca tụng tình thương Chúa, luôn mãi qua ngàn muôn thế hệ.*

+ **X:** Ta đã tìm thấy David, nghĩa bộc ta đã tấn phong người bằng dầu thánh. Chính tay Ta sẽ đỡ nâng người tay uy hùng của Ta sẽ làm người mạnh sức. **Đ.**

+ **X:** Ta dành cho người lòng thành tín xót thương. Nhờ Danh Ta, người sẽ nên vinh hiển. Người sẽ thừa cùng Ta: *“Chính Ngài là thân phụ là Chúa của con, là núi đá cứu độ đời con”*. **Đ.**

* **Tung Hô Tin Mừng:** **Is 61, 1 (x. Lc 4, 18)**

Alleluia, alleluia. Thần Khí Chúa ngự trên tôi; Vì Người đã sai tôi đi loan báo tin vui cho người nghèo khó. Alleluia.

* **TIN MỪNG:** **Lc 4, 16-21**

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

Khi ấy, Đức Giêsu về Nazareth là nơi Người đã được dưỡng dục và như thường lệ, Người vào hội đường ngày Sabbat và đứng lên đọc sách. Người ta trao cho Người cuộn sách ngôn sứ Isaia. Mở cuộn sách ra, Người thấy nơi chép rằng: *“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi, để loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó.*

Người sai tôi đi công bố sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, kẻ bị áp bức được tự do, và công bố một năm hồng ân của Chúa”.

Người đóng cuộn sách lại, rồi trao cho người giúp việc hội đường và ngồi xuống. Ánh mắt mọi người trong hội đường chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: *“Hôm nay đã ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh các ông vừa nghe”.*

Đó là Lời Chúa.

4. DẪN VÀ KẾT LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

(Các lời nguyện chung theo ý cộng đoàn; Mở đầu và kết thúc tùy chọn những mẫu sau:)

MẪU A.

+ **Lời mở đầu của chủ tế:** *Anh chị em thân mến!* Thiên Chúa là Chúa của sự sống và lịch sử, đã ban Chúa Thánh Thần để phù trợ những người hành hương, giúp họ nhận ra những lối đường dẫn đến điều thiện và thúc đẩy họ tuyên xưng: *“Đức Giêsu là Chúa”.* Với lòng trông cậy vững vàng, chúng ta cùng khẩn cầu cùng Cha trên trời.

+ **Lời nguyện kết của chủ tế:** Lạy Cha chúng con, xin nghe lời chúng con cầu nguyện, xin cho mọi người nhận biết Cha, là Thiên Chúa chân thật và duy nhất, và Đấng Cha đã sai đến, là Đức Giêsu Kitô, Con Cha. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

++++

MẪU B.

+ **Lời mở đầu của chủ tế:** *Anh chị em thân mến!* Chúng ta cùng dâng những lời nguyện lên Chúa Cha, Đấng đã mở ra cánh cổng hy vọng và sự sống cho mọi người trong Đức Kitô.

+ **Lời nguyện kết của chủ tế:** Lạy Cha, Cha ban cho chúng con niềm vui được ở trong nhà Cha để ca hát ngợi khen danh Cha và nhận được sức mạnh từ tình yêu của Cha;

Xin ban Thánh Thần soi sáng cuộc đời chúng con và làm cho chúng con trở thành chứng nhân cho niềm hy vọng của Tin Mừng. *Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.*

+ + + + +

MẪU C.

+ **Lời mở đầu của chủ tế:** *Anh chị em thân mến!* Lời Chúa mà chúng ta vừa lắng nghe, là nền tảng của đức tin, là lương thực của đức cậy và là men của đức ái huynh đệ, *chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cho những nhu cầu của thế giới.*

+ **Lời nguyện kết của chủ tế:** Lạy Chúa là Cha chúng con, trong Đức Kitô, Chúa ban cho chúng con chân lý để soi sáng, con đường để bước theo, và sự sống luôn đổi mới chúng con; Xin nâng đỡ chúng con bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để càng ngày chúng con càng thăng tiến trong tình yêu của Chúa và trong niềm hy vọng hướng về Nước Trời. *Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.*

+ + + + +

MẪU D.

+ **Lời mở đầu của chủ tế:** *Anh chị em thân mến!* Trong tâm tình tín thác và hợp nhất, *chúng ta hãy dâng những lời nguyện lên Chúa Cha, Đấng đã kêu gọi chúng con tham dự vào niềm vui trong Vương quốc của Người.*

+ **Lời nguyện kết của chủ tế:** Lạy Chúa là Cha chúng con, Chúa đồng hành và nâng đỡ Hội Thánh trên đường lữ thứ trần gian; Xin ban ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để khơi dậy nơi chúng con niềm hy vọng sống động, giúp chúng con nhận ra những dấu chỉ về sự hiện diện của Chúa trong các biến cố của thế giới ngày nay. *Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.*

5. GIỜ CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA

(Tùy chọn những mẫu sau:)

MẪU A.

1. Khai mạc:

* Kinh khai mạc: Dấu Đơn + Kinh Chúa Thánh Thần + Kinh Tin + Kinh Cậy + Kinh Kính Mến + Kinh Sấp Mình + Dấu kép.
(Quy)

* Chủ sự đặt Thánh Thể:

(Nơi nào đã đặt Mình Thánh Chúa rồi thì không đọc Kinh khai mạc)

* Hát:

THỜ LẠY CHÚA

ĐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

a. Hồi tưởng xưa kia khi Chúa hy sinh nằm Thánh Giá. Lòng nhân ái bao la, tựa trời thăm cao xa. Mà đem thân đến, dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá, Thần lương đây sẵn chờ. Chúng con xin tạ ơn thiết tha. Chúng con xin thành tâm kính thờ.

b. Và tổ tông xưa thu tích Man-na dành sức sống. Đường quê có lâu công, mà không quản long đong. Thần lương nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông. Ngàn hiểm nguy chất đống hồn con bước tới cùng. Tới quê thiên đàng con ước mong. Chúa đây lẽ nào con ngã lòng.

* Lời nguyện mở đầu:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin sấp mình thờ lạy Chúa. Chúng con tạ ơn vì tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Với một tình yêu vĩ đại, Chúa đã đến thế gian để cứu độ chúng con và đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con cho đến tận thế.

Sự hiện diện của Chúa giúp chúng con tìm thấy sự bình an và niềm vui ngay cả giữa những điều bất trắc và đau khổ của cuộc sống. Giúp chúng con tiếp tục bước đi với lòng can đảm trong những khó khăn thử thách, và mang lại sức mạnh

mỗi khi chúng con cảm thấy bị đe dọa bởi nỗi sợ hãi, nghi ngờ và tuyệt vọng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Niềm Hy Vọng của chúng con. Chúng con tín thác vào Chúa.

(Thinh lặng trong giây lát)

2. Tôn thờ Thánh Thể:

* Hát:

LỜI HẰNG SỐNG

(Đứng)

a. Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian. Dịu người lữ hành xuôi bến bình an. Dù rằng đất trời lăm phen điêu tàn. Ai giữ lời Cha sẽ mãi yên hàn.

ĐK: Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời ca vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Người dất đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng.

b. Lời Người vỗ về những khi sầu đau. Đường dài ngút ngàn không biết về đâu. Cuộc đời xế chiều tóc râm mái đầu. Tin vững Lời Cha ân nghĩa thấm màu.

* Lời Chúa:

Ga 14, 1-6

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi”.

Ông Tôma nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”.

* Suy niệm: (Một người đọc)
(Ngồi)

Tông huấn Spes non confundit số 1 viết: “Ước gì Năm Thánh là một thời điểm gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động và cá vị, vì Người là “cánh cửa ơn cứu độ (Ga 10, 7.9) là *“niềm hy vọng của chúng ta”* (1Tm 1, 1), là *“Đấng mà Giáo hội có nhiệm vụ phải loan báo luôn mãi, ở mọi nơi và cho tất cả mọi người”*”.

Bao lâu còn sống, bấy lâu còn hy vọng. Đánh mất hy vọng ngay khi còn sống là đã chết một nửa. Chỉ có thiên thần mới không cần hy vọng vì các ngài bất tử, không phải hướng về tương lai. Cuộc sống con người là hành trình dịch chuyển về tương lai nên cần phải bám víu vào một Đấng khả dĩ đem lại cho ta hạnh phúc. Đấng ấy là Đức Kitô, niềm hy vọng đích thực của con người.

Sống trong bối cảnh xã hội đầy dẫy những tín hiệu thất vọng như: Chiến tranh, thiên tai, khủng bố, dịch bệnh, tội phạm tràn lan, đời sống hôn nhân gia đình luôn đặt trong tình trạng báo động, người nghèo vẫn tiếp tục bị khai thác ... làm sao hy vọng cho được? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh, dằn vặt tâm hồn những kẻ có lương tri.

Có khi nó khiến người này nổi loạn, người kia trầm cảm, người khác nữa tìm giải thoát bằng cái chết. Thất vọng tạo nên một vực thẳm đáng sợ cho con người. Do vậy Năm Thánh là thời gian giúp ta làm mới lại Đức Cây Siêu Nhiên. Ta hy vọng vì *“Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng”*. Ngài cho ta biết không một sợi tóc nào rụng xuống ngoài ý muốn của Ngài và *“không có gì mà Chúa không thể làm được”*.

Được hứa hẹn và đảm bảo như thế, chúng ta vững tin tiến bước về ngày mai, và cố gắng làm tốt những gì của ngày hôm nay, vì *“ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay”*. Bỏ cuộc là hèn nhất, là thiếu niềm trông cậy. Hy vọng vào Chúa không bao giờ làm ta thất vọng. Thánh Phaolô cho ta kinh nghiệm này khi ngài viết trong thư 2Cor 4, 8-10: *“Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang nhưng không tuyệt*

vọng; bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa hứa ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin hãy củng cố niềm hy vọng còn yếu ớt nơi mỗi chúng con. Vì có Chúa đồng hành, con không phải lo thất vọng. Amen.

* Hát:
(Ngôi)

XIN TRỞ NÊN THẠCH ĐỘNG

ĐK: Xin trở nên thạch động cho con náu thân. Xin trở nên núi đá cho con ẩn mình, vì Chúa là Đấng cứu độ con, Ngài nắm giữ vận mạng của con

a. Ôi lạy Chúa cuộc đời sống trên trần gian, nép mình bên Ngài sợ gì nguy nan.

b. Thân lạy Chúa Ngài là Đấng con chờ mong, Chúa là hy vọng của tuổi thanh xuân.

c. Thân lạy Chúa trọn đời sống con ngợi khen, Chúa Trời nhân hậu tình thương vô biên.

* Cầu nguyện: (Mọi người đọc chung)
(Quy)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương chúng con, Chúa đã không ngừng tự hiến và trao ban cho chúng con Mình và Máu Chúa, để dưỡng nuôi chúng con trong cuộc lữ hành trần thế đầy cam go và thử thách này. Xin cho chúng con hằng ngày biết gắn bó với Chúa trong mầu nhiệm cực Thánh bằng lòng mến yêu, tôn thờ chân thật.

Lạy Chúa, Chúa là Niềm Hy Vọng Duy Nhất và Vĩnh Cửu của chúng con. Chúng con sẽ không bao giờ phải nếm trải nỗi thất vọng khi biết cậy trông nơi Chúa. Vì Chúa sẽ không bao giờ quên lời hứa cứu độ của Chúa trên cuộc đời chúng con.

Chúa ơi, cuộc sống này nhiều khi làm chúng con thất vọng, buông xuôi. Nhưng chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa là Đấng thành tín. Chúa luôn giữ lời hứa với chúng con và sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng con.

Xin Chúa giúp chúng con vượt qua những nỗi thất vọng và luôn biết tận dụng những ân sủng mà Chúa đã ban qua các bí tích.

Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh, niềm vui và bình an trong mọi hoàn cảnh, để chúng con vững tin vào lời hứa của Chúa.

Nhờ đó, chúng con không sợ bất cứ điều gì vì chúng con biết rằng, Chúa đang đi bên cạnh chúng con, bảo vệ chúng con. Và nhờ ơn Chúa, chúng con có thể chiến đấu và vượt qua những đau thương của cuộc đời.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con hy vọng vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin ở cùng chúng con luôn mãi. Amen.

(Thỉnh lạy trong giây lát)

* Kinh Năm Thánh: (Mọi người đọc chung)
(*Quy*)

3. Kết thúc:
(*Quy*)

* Kinh Lạy Cha + Kính Mừng + Kinh Tin Kính.

* Hát: **NÀY CON LÀ ĐÁ**

Này con là Đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Đá, Satan sức hùng mưu ma vấy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng ... Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù, đừng trao Người cho ác tâm quân thù.

* Lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện, để rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. *Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.*

* Hát:

ĐÂY NHIỆM TÍCH

a. Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, chúng ta cùng phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường cho nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy sự gì.

b. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, cả Thánh Thần nhiệm xuất bởi hai Ngôi. Bao tiếng hát chúc khen cảm tạ, kính tiến Ba Ngôi một Chúa muôn đời. Amen.

* Lời nguyện Thánh Thể: Chúng ta dâng lời cầu nguyện! Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. *Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.*

* Ban phép lành Thánh Thể, cất hoặc đặt Mình Thánh Chúa tại chỗ (Nếu có thừa tác viên thánh)

* Hát kết thúc: Tùy nghi về Đức Mẹ, các thánh hay Mùa Phụng Vụ.

+ + + + +

MẪU B.

1. Khai mạc:

* Kinh khai mạc: Dấu Đơn + Kinh Chúa Thánh Thần + Kinh Tin + Kinh Cậy + Kinh Kính Mến + Kinh Sấp Mình + Dấu kép.

(Quy)

* Chủ sự đặt Thánh Thể:

(*Nơi nào đã đặt Mình Thánh Chúa rồi thì không đọc Kinh khai mạc*)

* Hát:

LÒNG CHÚA ÁI TUẤT

a. Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vương tội nợ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn dân.

ĐK: Con xin kính tin sắp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình.

b. Trong hình bánh Chúa nấu thân khó hèn. Con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính Máu Thịt Con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các Vua trần ai.

* Lời nguyện mở đầu:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa đang hiện diện cách thật sự nơi Bí Tích Thánh Thể. Đây chính là dấu chứng tình yêu mà Chúa dành cho nhân loại, Chúa không để con người mồ côi, nhưng luôn là Đấng Emmanuel "*Thiên Chúa ở cùng*" với con người. Xin cho chúng con luôn biết hướng về Chúa, nhờ đó chúng con có được nguồn sức mạnh và bình an thật sự, để chúng con có thể trở nên những người môn đệ trung thành bước theo Chúa đến cùng. Chính nhờ lòng cậy trông vào Chúa, chúng con mới luôn sống trong niềm hoan hỉ, vì cậy trông vào Chúa, thì chúng con sẽ không thất vọng bao giờ.

Xin dâng lên Chúa tất cả anh chị em chúng con, đang trên đường lữ thứ trần gian với biết bao nhiêu những khó khăn và thử thách. Xin cho mọi người luôn biết tìm đến với Chúa và nhận lãnh được nguồn hạnh phúc đích thực.

(Thinh lặng trong giây lát)

2. Tôn thờ Thánh Thể:

* Hát:

LỜI HẰNG SỐNG

(Đứng)

a. Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian. Dìu người lữ hành xuôi bến bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn. Ai giữ lời Cha sẽ mãi yên hàn.

ĐK: Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng.

b. Lời Người vỗ về những khi sầu đau. Đường dài ngút ngàn không biết về đâu. Cuộc đời xé chiều tóc râm mái đầu. Tin vững Lời Cha ân nghĩa thấm màu.

* Lời Chúa:

Mc 10, 46-52

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ, và một đám đông, thì có con ông Timê tên là Bartimê, một người mù ăn xin đang ngồi ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nagiarét, liền kêu lên rằng: "*Hỡi ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi*". Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: "*Hỡi con vua Đavít, xin thương xót tôi*".

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "*Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh*". Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "*Anh muốn Ta làm gì cho anh?*" Người mù thưa: "*Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy*". Chúa Giêsu đáp: "*Được, đức tin của anh đã chữa anh*". Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.

* Suy niệm: (Một người đọc)
(*Ngồi*)

Khi hình dung khung cảnh chung của bài Tin mừng hôm nay, chúng ta có thể cảm nhận dường như có hai hình ảnh trái ngược nhau. Đó là hình ảnh của đám người rất đông đang đi trên đường cùng với Đức Giêsu và các môn đệ, một hình ảnh khác đó là anh mù Bartimê đang ngồi ăn xin ở bên vệ đường. Với khung cảnh này, chúng ta thấy có một sự khác biệt rất lớn, chúng ta cảm nhận anh mù Bartimê dường như

đang bị tách ra “*bên vệ đường*”, vì sự mù loà làm cho anh không như những người trong đám đông kia được. Hơn thế nữa, khi đọc tiếp câu chuyện Tin Mừng, chúng ta thấy anh không những bị thiệt thòi mà còn bị khinh dễ nữa. Anh cất tiếng kêu lên với Đức Giêsu thì liền bị quát nạt, lời của anh không được đón nhận và nhiều người muốn loại bỏ nó ngay. Nhưng qua đây, chúng ta lại thấy nổi bật lên sự nỗ lực, sự khao khát được chữa lành của anh mù Bartimê, anh đang bị quát mắng, nhưng không vì điều đó làm cho anh bỏ cuộc. Anh đã càng kêu lớn tiếng hơn nữa: “*Lạy Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi*”. Và rồi chúng ta thấy, tiếng kêu của anh đã được đáp lại, Đức Giêsu không như những người trong đám đông đó, Ngài đã lắng nghe và kêu mời anh đến với Ngài. Đây là một điều mà chúng ta có thể thấy rất nhiều trong các trang Tin Mừng, Đức Giêsu luôn thể hiện lòng thương xót đối với mọi người, Ngài chạnh lòng thương, Ngài đón nhận tất cả những ai đến với Ngài mà không bao giờ loại trừ hay từ chối. Và quả thật, Đức Giêsu đã lắng nghe tiếng anh mù Bartimê, Ngài đã đặt câu hỏi: “*Anh muốn tôi làm gì cho anh*”. Và sự lắng nghe này được thể hiện cách rõ ràng khi Đức Giêsu chữa lành cho anh mù và Ngài còn tuyên bố: “*Lòng tin của anh đã cứu chữa anh*”. Như thế, với sự cố gắng của mình, anh mù Bartimê đã được cứu chữa, có lẽ chính anh đã nghe biết về những việc Đức Giêsu đã làm, nên anh đã đặt niềm tin tưởng và hy vọng vào Đức Giêsu, chính điều này đã làm anh có thể vượt qua tất cả những khó khăn bên ngoài, để rồi anh tìm mọi cách để thể hiện niềm tin của mình và đã đạt được điều mà anh mong muốn.

Chúng ta có thể cảm nhận được niềm vui của anh mù Bartimê sau khi anh được chữa lành, và chúng ta nhận ra, niềm vui này đến từ một sự nỗ lực, một cố gắng rất lớn của anh. Chính nhờ sự vững tin mà anh không những được chữa lành về sự mù loà thể xác nhưng còn gặp được Đấng là tất cả của cuộc đời anh, và từ đây anh đã “*đi theo*” Ngài. Nhiều người Do Thái, đặc biệt là những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái dù sáng mắt, dù đã nghiên cứu nhiều nhưng họ lại tỏ ra

cứng lòng, thiếu lòng cậy trông vào Đức Giêsu và họ đã đánh mất đi điều tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa dành cho họ, đó là nhận biết và tin theo Đức Giêsu.

(Thinh lặng trong giây lát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang sống năm thánh với lời mời gọi trở nên *“những người hành hương hy vọng”*. Câu chuyện anh mù Bartimê là một gọi hứng cho mỗi chúng con sống năm thánh và những năm thánh còn lại, đó là sống với niềm xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa.

Phần đông chúng con đều có thể nhìn thấy và nhận biết nhiều sự, nhưng có lẽ không ai dám nói rằng mình đang sáng hoàn toàn về phần xác cũng như phần hồn. Vì quả thật, chúng con nhận thấy sự yếu đuối, sự cố chấp trong tội lỗi và chính sự ích kỷ nơi bản thân đã làm cho chúng con bị che khuất và bị lệch lạc trong chính nơi đời sống của mình. Hơn thế nữa, sự kiêu ngạo của con người ngày nay đang ngày càng mạnh mẽ hơn, nhiều người đang muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và cho rằng chính con người có thể làm nên tất cả. Từ đó, nhiều lúc chúng con cũng trở nên nản nhen, *“tiếng kêu”* của chúng con là việc sống và thực hành đời sống đức tin nhiều lúc cũng gặp rất nhiều những khó khăn. Dường như vẫn có những người muốn dập tắt đi *“tiếng kêu”* của những người Kitô hữu khi họ cố gắng thực hành đời sống đạo qua việc đến với Chúa. Chính vì thế, trước nhan Thiên Chúa và khi chúng con đang sống trong thời gian ân sủng của năm thánh, xin Chúa cho mỗi người trong chúng con được ơn can đảm, biết sống niềm tin thác và cậy trông nơi Chúa. Xin cho chúng con biết vượt lên trên chính bản thân mình và vượt qua những khó khăn thử thách từ chính nơi cuộc sống để luôn biết đặt niềm trông cậy vào Chúa. Và chúng con tin, chính Chúa sẽ luôn lắng nghe và sẽ làm những điều tuyệt vời nhất cho đời mỗi người. Như chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu ra trong sắc chỉ công bố Năm Thánh: *“Ước gì Năm Thánh là một thời điểm gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động và cá vị, Người là “cánh cửa” ơn cứu độ (x. Ga 10,7.9), là “niềm hy vọng của*

chúng ta” (x. 1 Tm 1,1), là Đấng mà Giáo hội có nhiệm vụ phải loan báo luôn mãi, ở mọi nơi và cho tất cả mọi người” (Số 1). Tuy nhiên, để được như vậy, thì trước hết xin cho chúng con biết sống sự khiêm nhường và ngoan nguỳ, nhờ đó chúng con biết buông mình cho Chúa với một niềm xác tín mạnh mẽ, “Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5, 5).

* Hát:

XIN GIỮ CON

a. Xin giữ con để con phụng sự Chúa, con phụng sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi mệt mỏi, dù khi chán chường. Xin giữ con luôn luôn phụng sự Ngài.

ĐK: Nguyên xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, dù khi thất bại, dù khi mỗi mòn con vẫn cậy trông. Nguyên xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, này con chiến thắng, này con chiến thắng tươi sáng hy vọng.

b. Xin giữ con để con được đổi mới, đây đời của con sẽ mãi đẹp tươi. Dù khi phản bội, dù khi lỗi tội. Xin giữ con khiêm cung về với Ngài.

c. Xin giữ con để con vì người thế, loan truyền Danh Chúa cho khắp mọi nơi. Dù chết cho người, dù chết giữa đời. Xin giữ con hiên ngang vì Nước Trời.

* Cầu nguyện: (Mọi người đọc chung)

(Quỳ)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sống năm Thánh với lời mời gọi hy vọng cũng là cơ hội để mỗi người trong chúng con trở nên những người môn đệ đích thực của Chúa. Qua việc chúng con dám sống và làm chứng cho mọi người nhận biết Thiên Chúa mới là tất cả của đời sống chúng con. Con người ngày nay đang cố để thu vén cho chính mình và muốn khẳng định mình bằng những gì mình “có”. Nhiều người cậy dựa vào những giá trị chóng qua ở trần gian này và nghĩ đó sẽ là tất cả của đời người, nhưng họ lại ngủ quên trong những mộng tưởng của mình mà không nhận ra rằng: mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi. Chính vì thế, xin cho chúng con là những Kitô hữu của Chúa, luôn biết hướng đời sống lên với Chúa và can đảm

sống Lời Chúa đã dạy, để nhờ đó chúng con trở nên những chứng nhân của Chúa giữa thế gian này, như chính Đức Giêsu đã mời gọi “*anh em sống giữa thế gian, nhưng đừng thuộc về thế gian này*”.

Giờ đây, chúng con xin mượn lời Thánh vịnh 95 để cùng ngợi khen Chúa.

(Mời cộng đoàn cùng đọc chung:)

Nào hãy đến, ta reo hò mừng Chúa
tung hô Người, núi đá cứu độ ta.
Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ
tung hô Người, tấu nhạc hoà ca.

Vì Đức Chúa là Chúa Trời cao cả
là vua vĩ đại trên hết mọi chư thần.
Trong tay Người, bao vực sâu lòng đất
thuộc về Người, muôn ngọn núi vút cao.
Thuộc về Chúa, này đại dương chính Chúa tạo thành
và cả lục địa do tay Người nhào nặn.

Nào hãy đến, ta cúi mình phủ phục
quỳ trước Nhan Thánh Chúa, Đấng đã dựng nên ta.
Vì chính Người là Thiên Chúa của ta
còn ta là dân Người, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa.
Người phán: “Các người chớ cứng lòng như tại Mêribah
như ngày ở Massah trong sa mạc.
Nơi tổ tiên các người đã từng thách thức
và dám thử thách Ta, dù đã thấy những kỳ công Ta làm.

Bốn mươi năm trường, thế hệ ấy làm Ta chán ngán
Ta đã nói: đây là dân tâm hồn lầm lạc
chẳng chịu biết gì về đường lối của Ta.
Nên Ta đã thề trong cơn thịnh nộ
họ sẽ chẳng được vào chốn an nghỉ của Ta”.

(Thinh lặng trong giây lát)

* Kinh Năm Thánh: (Mọi người đọc chung)
(Quy)

3. Kết thúc:
(Quy)

* Kinh Lạy Cha + Kính Mừng + Kinh Tin Kính.

* Hát: **NÀY CON LÀ ĐÁ**

Này con là Đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Đá, Satan sức hùng mưu ma vấy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng ... Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù, đừng trao Người cho ác tâm quân thù.

* Lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện, để rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. *Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.*

* Hát: **ĐÂY NHIỆM TÍCH**

a. Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, chúng ta cùng phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường cho nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy sự gì.

b. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, cả Thánh Thần nhiệm xuất bởi hai Ngôi. Bao tiếng hát chúc khen cảm tạ, kính tiến Ba Ngôi một Chúa muôn đời. Amen.

* Lời nguyện Thánh Thể: Chúng ta dâng lời cầu nguyện! Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở lại cho chúng con bí tích Mình và

Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. *Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.*

* Ban phép lành Thánh Thể, cất hoặc đặt Mình Thánh Chúa tại chỗ (Nếu có thừa tác viên thánh).

* Hát kết thúc: Tùy nghi về Đức Mẹ, các thánh hay Mùa Phụng Vụ.

6. NHỮNG LỜI NGUYÊN HÀNH HƯƠNG

*** Thánh vịnh 15:**

Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa
ai được ở trên núi thánh của Ngài?

Ấy là kẻ bước đi trọn lành
luôn làm điều ngay thẳng
bụng nghĩ sao nói vậy.

Không khoa lưỡì đặt điều,
không gây ác hại cho người
không làm ai phải hổ người bao giờ.

Người ấy coi khinh ác nhân
trọng những ai kính sợ Đức Chúa,
đã thề mà bị thiệt, thì cũng chẳng rút lời.

Người ấy không cho vay ăn lãi
không nhận quà hối lộ để hại kẻ ngay lành.
Ai người làm những điều này
sẽ không nao núng chuyển lay bao giờ.

*** Thánh vịnh 24:**

Chúa là chủ trái đất cùng muôn loài muôn vật
là chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư.

Người dựng nền móng địa cầu trên biển
thiết đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

Ai là người được lên núi Chúa?
ai được đứng trong nơi Thánh của Người?

Ấy là kẻ tay sạch lòng thanh
lòng chẳng hề hướng lên ngẩng tượng
chẳng thề dối thề gian.
Người sẽ nhận phúc lành từ Đức Chúa
nhận đức công minh từ Thiên Chúa cứu độ.

Này là dòng dõi của những kẻ kiếm tìm
kiếm tìm Thánh Nhan Thiên Chúa nhà Giacóp.

Hỡi công đền hãy ngẩng đầu lên
cất cao lên, hỡi cửa đền cổ kính!
Cho Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Đức Vua vinh hiển ấy là ai?
là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng
Đức Chúa oai hùng xuất trận.

Hỡi công đền hãy ngẩng đầu lên
cất cao lên, hỡi cửa đền cổ kính!
Cho Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Đức Vua vinh hiển ấy là ai?
Là Chúa các đạo binh
Chính Người là Đức Vua vinh hiển.

*** Thánh vịnh 84:**

Lạy Chúa là Thiên Chúa các đạo binh
cung điện Ngài xiết bao khả ái!

Linh hồn con mòn mỏi khát khao
mong được vào khuôn viên nhà CHÚA,
cả trí lòng, cả tấm thân con
hướng lên Chúa Trời hằng sống mà reo vui hơn hờ.

Ngay chim sẻ còn tìm được tổ ấm
và cánh nhạn cũng có chỗ đặt con
gần bên bàn thờ Chúa.
Lạy Chúa các đạo binh là Đức Vua, là Thiên Chúa của con.

Phúc thay những ai hằng ngụ nơi nhà Chúa
Họ sẽ luôn luôn đàn hát mừng Ngài.

Phúc thay người lấy Chúa làm sức mạnh
ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương.

Dù phải qua lũng đầy nước mắt
họ biến nó thành mạch suối nước nguồn
phủ kín bằng mưa ân phúc chứa chan.

Họ tiến bước, càng ngày càng mạnh sức
đến diện kiến Chúa Trời trên núi Xion.

Lạy Chúa là Thiên Chúa các đạo binh
xin thương nghe lời con khẩn nguyện
xin lắng tai, lạy Chúa nhà Giacóp.

Lạy Thiên Chúa là khiên thuẫn chở che
xin đoái thương nhìn đến
gương mặt Đấng được Chúa xức dầu.

Một ngày ở khuôn viên nhà Chúa

quý hơn cả ngàn ngày,
thà làm kẻ giữ cổng Đền nhà Chúa
còn hơn được ở trong doanh trại ác nhân.

Lạy Chúa là Thiên Chúa,
là mặt trời soi chiếu, là khiên thuẫn chở che
Chúa tặng ban ân sủng với vinh quang
Chúa chẳng bao giờ từ chối ơn lành
Cho những ai sống đời trọn hảo.

Lạy Chúa là Thiên Chúa các đạo binh
phúc thay người cậy tin nơi Chúa!

*** Thánh vịnh 95:**

Nào hãy đến, ta reo hò mừng Chúa
tung hô Người, núi đá cứu độ ta.
Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ
tung hô Người, tấu nhạc hoà ca.

Vì Đức Chúa là Chúa Trời cao cả
là vua vĩ đại trên hết mọi chư thần.
Trong tay Người, bao vực sâu lòng đất
thuộc về Người, muôn ngọn núi vút cao.
Thuộc về Chúa, này đại dương chính Chúa tạo thành
và cả lục địa do tay Người nhào nặn.

Nào hãy đến, ta cúi mình phủ phục
quỳ trước Nhan Thánh Chúa, Đấng đã dựng nên ta.
Vì chính Người là Thiên Chúa của ta
còn ta là dân Người, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa.
Người phán: "Các người chớ cứng lòng như tại Mêribah
như ngày ở Massah trong sa mạc.
Nơi tổ tiên các người đã từng thách thức
và dám thử thách Ta, dù đã thấy những kỳ công Ta làm.

Bốn mươi năm trường, thế hệ ấy làm Ta chán ngán
Ta đã nói: đây là dân tâm hồn lầm lạc
chẳng chịu biết gì về đường lối của Ta.
Nên Ta đã thề trong cơn thịnh nộ
họ sẽ chẳng được vào chốn an nghỉ của Ta”.

*** Thánh vịnh 118:**

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân lành
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Israel hãy nói lên rằng:
tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Nhà Aharon hãy nói lên rằng:
tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng:
tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Trong gian truân tôi kêu cầu lên Chúa
Chúa đã đáp lời và mở lối cho tôi.

Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng hãi sợ gì
hỏi phạm nhân làm chi tôi được?

Chúa ở cùng tôi, giữa những người bệnh đờ
nên tôi dám nhìn thẳng những kẻ ghét ghen tôi.

Đặt niềm cậy tin nơi Chúa
thì hơn tin tưởng ở người trần.

Đặt niềm cậy tin nơi Chúa
thì hơn tin tưởng kẻ chức trọng quyền cao.

Hết thầy chừa dân bủa vây tôi

nhờ Danh Chúa, tôi đã trừ diệt họ.

Họ bủa vây tôi, văng họ bủa vây tôi
nhờ Danh Chúa, tôi đã trừ diệt họ.

Họ bủa vây tôi như thể bầy ong
rồi như lửa bụi gai tắt lịm
nhờ Danh Chúa, tôi đã trừ diệt họ.

Các người xô đẩy tôi, hòng làm tôi quy ngã
nhưng Chúa đã thương phù trợ tôi.

Chúa là sức mạnh, là bài ca của tôi
Chính Người là ơn cứu độ đời tôi.

Tiếng reo hò mừng ơn cứu độ
trong lều trại những kẻ chính nhân

Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực.
Tay hữu Chúa đã giương cao
tay hữu Chúa đã ra oai thần lực.

Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống
và kể lại bao kỳ công Chúa làm.
Sửa phạt tôi, Chúa đã sửa phạt tôi
nhưng đã chẳng để tôi phải chết.

Cửa công chính, xin hãy mở cho tôi
tôi sẽ tiến vào tạ ơn Đức Chúa.

Đây chính là cửa nhà Đức Chúa
Những kẻ công chính sẽ được bước vào.
Con xin tạ ơn Chúa, vì Chúa đã đáp lời
vì Chúa là nguồn ơn cứu độ của con.

Viên đá bị thợ xây loại bỏ

đã trở nên đá đỉnh góc tường.

Đây chính là công trình của Chúa
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Đây là ngày Chúa đã làm ra
nào ta hãy mừng vui hoan hỷ.

Lạy Chúa, con khẩn xin Ngài thương cứu độ
Lạy Chúa, khẩn xin Ngài thương giúp thành công.

Nguyện Chúa ban phúc lành,
cho người tiến vào đây nhân Danh Chúa
tự nhà Chúa, tôi chúc lành cho hết thầy anh em.
Đức Chúa là Thiên Chúa, Người giải sáng trên ta.

Hãy tiến dâng lễ vật, đến bên cạnh bàn thờ.
Chính Ngài là Thiên Chúa của con
con xin cảm tạ Ngài,
lạy Thiên Chúa của con, con xin tán dương Ngài.

Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân lành
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

*** Thánh vịnh 122:**

Tôi vui mừng khi nghe nói với tôi:
“Nào ta hãy lên Đền Thánh Chúa!”
Và giờ đây chân ta đã đứng
trong cửa thành người, hỡi Giêrusalem.

Giêrusalem được xây như đô thị
hợp nhất nên nguyên khối vẹn toàn.

Mọi chi tộc, chi tộc của Chúa
hướng về thành thánh hãy hội lên Đền.
Như lệnh đã truyền cho Israel

để dâng lời tạ ơn Danh Chúa.

Chính tại nơi thành đặt ngai xét xử
ngai vàng của vương triều David.

Hãy cầu chúc Giêrusalem thái bình:
*“Nguyện thân hữu của thành luôn thịnh đạt
Trong tường thành luôn được thái bình
và lâu dài dính thụy mãi an ninh”.*

Vì anh em, vì bao bằng hữu
tôi nguyện chúc thành đô mãi thái bình.
Vì Đền Thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta
nguyện chúc thành muôn sự an lành.

*** Thánh vịnh 136:**

Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân lành
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Hãy tạ ơn Thần các thần
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Hãy tạ ơn Chúa các chúa
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Chỉ mình Người làm nên những kỳ công vĩ đại
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Chúa tạo dựng trời cao cách khôn ngoan
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Chúa đặt trái đất trên làn nước thẳm
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Chúa tạo ra những đèn trời to lớn
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Cho thái dương cai quản ban ngày
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Đặt trăng sao cai quản ban đêm
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Chúa sát hại các con đầu lòng Aicập
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Dẫn Israel ra khỏi xứ họ
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Giang cánh tay mạnh mẽ oai hùng
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Chúa phân rẽ nước Biển Đỏ làm đôi
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Cho Israel băng qua lối giữa
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Chúa lật nhào Pharaô cùng binh tướng giữa lòng Biển Đỏ
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.
Chúa dẫn đưa dân Người qua sa mạc
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Chúa sát hại bao thủ lĩnh hùng cường
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Chúa tiêu diệt bao quân vương mạnh mẽ
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Này Sikhôn, vua của dân Amôri
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Này vua Or, trên toàn cõi Basan
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Đất đai họ, Chúa ban làm gia sản
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Gia sản cho dân Ngươi là Israel
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Chúa nhớ đến ta giữa cảnh cơ cùng
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Chúa giải thoát ta khỏi tay kẻ thù
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Chúa ban lương thực cho hết thầy chúng sinh
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.

Hãy tạ ơn Chúa cả trên trời
vì tình thương Chúa đến muôn đời muôn thuở.



MỤC LỤC

DẪN NHẬP	3
THƯ MỤC VỤ GIÁNG SINH VÀ NĂM THÁNH 2025 GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG.....	5
I. LOGO NĂM THÁNH 2025:	7
II. KINH NĂM THÁNH 2025	8
III. BÀI HÁT NĂM THÁNH 2025.....	9
IV. ĐỊA ĐIỂM HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH TẠI GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG:.....	11
V. LỊCH HÀNH HƯƠNG:	11
VI. QUI ĐỊNH VỀ ÂN XÁ:	13
VII. ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÃNH NHÂN ÂN XÁ:	16
VIII. PHỤNG VỤ NĂM THÁNH:	20
1. THÁNH LỄ:.....	20
2. HÀNH ĐỘNG SÁM HỐI	26
3. BÀI ĐỌC	28
4. DẪN VÀ KẾT LỜI NGUYỆN TÍN HỮU	30
5. GIỜ CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA	32
6. NHỮNG LỜI NGUYỆN HÀNH HƯƠNG	45

